

PIECKFIJN PAROCHIENIEUWS



**Parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen
Jaargang 4 nr. 4-5 Zomer 2021 juli - augustus**

Van de hoofredactie

Beste lezers,

Het weer laat ons inmiddels zijn zonnige kant zien. De bestrijding van het coronavirus lijkt de goede kant op te gaan waardoor ook de toekomst er zonnig voor ons uit ziet. Hopelijk kunnen we na de zomer weer als vanouds onbezorgd naar de kerk komen en mogen we u allen weer begroeten in onze kerken. Tot die tijd wensen wij u een mooie zomer en vooral veel gezondheid toe, maar blijf voorlopig ook nu nog even aandacht aan elkaar schenken.

De hoofdredactie,
Lizzy Beenhakker (pastoraal team)
Annelies van Zomeren
Roel van de Poll
Ferry Verwater

**Het volgende nummer van
Pieckfijn Parochienieuws,
de september editie,
verschijnt op 31 augustus 2021.**

**Kopij voor deze uitgave kunt u tot
uiterlijk 17 augustus 2021 sturen
naar: redactie_a@rk-npg.nl**

De zondagsvieringen worden vanuit de Felicitaskerk in Spijkenisse digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse>.

De parochie wordt gevormd door de RK kerken van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Rhooen en Rozenburg.

Secretariaat:

Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
06-51 11 57 24
centraal@rk-npg.nl

Contactpersoon:
Jacqueline Torensma

Het centraal secretariaat is geopend van:
maandag t/m donderdag
van 8.00 tot 13.00 uur

Bestuur: bestuur@rk-npg.nl
<http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl/>

Parochiebestuur:

- Mgr. vicaris A.J. van Deelen, *voorzitter*
- Dhr. J.M.V. van Vilsteren, *vice-voorzitter*
- Mevr. P.F. Boender – van Rosmalen, *secretaris*
- Dhr. T. A. Philippa, *penningmeester*
- Mevr. B.W.L.M. van der Loos - van Adrichem, *lid*
- Mevr. T. van Schaijk - Joyce, *lid*

Noodtelefoon 06 – 30 97 58 17

De noodtelefoon is elke dag tussen 8:00 en 20:00 uur te bereiken voor een noodgeval.

Pastoraal team

Mgr. Vicaris - generaal
A.J. van Deelen
Administrator



Lizzy Beenhakker
Pastoraal werker/teamcoördinator
06-31901126
lizzybeenhakker@gmail.com



Jouri Konchenko-Lennarth SDB
Pastor
06-45144377
jouril@hotmail.com



Steeff Lokken
Diaken
06-33385875
diakensteeff@gmail.com



Rust en vrede - De vakantietijd is aangebroken

Waarom willen mensen op vakantie?

Omdat ze hard gewerkt hebben, een jaar lang, een jaar vol van spanningen door de bekende pandemie.

En daardoor ben je ook belast en beladen, lichamelijk en nog meer geestelijk. In deze situaties heeft een mens een ontspanning hard nodig.

En juist daarvoor zijn er de vakanties, om te ontspannen. Om de dagelijkse beslommeringen even achter je te laten en tot rust te komen. Nu kun je de vraag stellen of mensen die met vakantie weg gaan wel echt die rust vinden als ze dat doen. Je kan je niet voorstellen dat iedereen tijdens de vakantie ontspant of tot rust komt. Vooral als je op vakantie gaat naar de plaatsen als "Maiorca-Minorca".

Het gaat erom dat je je kunt ontspannen

Helaas hebben wij daar te veel voorbeelden van gezien. Dus om te ontspannen hoeft je niet persé op vakantie te gaan dichtbij of ver weg. Het gaat erom dat je je kunt ontspannen. Ontspanning kan pas ontstaan als je innerlijk tot rust komt.

Ontspanning kan pas ontstaan als je innerlijk tot rust komt

God is de Bedenker en Geveer van rust. Hij wil deze rust aan ons geven in en door Zijn Zoon Jezus Christus. Als we onze last bij Hem brengen dan geeft Hij ons Zijn rust, zoals dat in het Evangelie wordt gezegd. Het enige wat we moeten doen om deze rust te ontvangen is ingaan op Zijn uitnodiging, dus komen! Dit is rust in de zin van vrede met God. Daarom mogen we vrijmoedig tot God naderen, omdat Jezus Christus, de weg naar God heeft vrijgemaakt. Deze rust voor onze ziel te kennen is heerlijk, het is een diepe vrede, die niets en niemand ons kan afnemen. We mogen, door Christus, vertrouwelijke omgang hebben met onze Schepper.



Jezus zegt "komt tot Mij" en "leert van Mij", dit is belangrijk, want we komen tot een Persoon: Jezus Christus. Het gaat om het hebben van een levende relatie met Jezus Christus. Door genade mogen we Hem kennen en dagelijks betrekken in ons leven. Dat is leven in overgave, liefde en afhankelijkheid. In een relatie hou je rekening met elkaar, in onze relatie met Christus moeten we rekening houden met Hem, we gaan immers onder Zijn juk.

Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen en Zijn juk op te nemen, omdat Hij zo graag wil dat we Zijn rust zullen ervaren. Hij houdt van ons en wil ons het beste geven voor ons leven. Niemand wordt hiertoe geforceerd. Het is aan u en mij om op deze liefdevolle uitnodiging in te gaan en deze diepe rust en vrede in ons hart te ervaren. Een rustige vakantie wens ik u toe.

Pastor J. Konchenko-Lennarth SDB



Pastoraal werker Nabor Langstraat vertrekt

Het parochiebestuur moet u meedelen dat pastoraal werker Nabor Langstraat, die sinds 1 november een parttime functie heeft in onze parochie, onlangs zijn ontslag heeft aangeboden aan het bestuur. Aanleiding hiertoe is het feit dat hij een fulltime betrekking heeft aangenomen bij de stichting Careyn in het Westland en omgeving. Hij gaat zich daar inzetten voor de pastorale zorg aan de bewoners van zorginstellingen en verpleeghuizen. Hij is daar al een jaar parttime werkzaam. Het combineren van drie parttime functies bleek een te zware belasting.

Nabor Langstraat zal tot 1 juli in onze parochie werkzaam zijn. Het pastorale team gaat op zoek naar een oplossing om de taken van Nabor na zijn vertrek vorm te geven. **Het parochiebestuur.**

Afscheid – een hernieuwd begin

Beste parochianen,

Op moment van schrijven heb ik aan het pastoraal team mijn ontslag aangeboden als pastoraal werker van uw parochie. Een concrete aanleiding is dat ik fulltime in het pastoraat van de verzorg -en verpleegtehuizen ga werken van o.a. stichting Careyn (Westland e.o.).

Aldaar werk ik al meer dan een jaar. Je kunnen focussen op één werkgebied, in plaats van drie, geeft een hoop rust om er nog meer voor de mensen te kunnen zijn.

Een nadelig gevolg is dat ik uw parochie ga verlaten, na een klein jaar in uw midden geweest te zijn. In vrijwel iedere kerk ben ik voorgegaan in de liturgie, een enkele uitvaart en een belangrijke taak was het begeleiden van geloofsleerlingen en communicanten. Dit alles kreeg een aparte werkwijze door de coronatijd waarin we leven.

Ik wil u alle goeds toewensen, en zeker ook danken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt.

Het gezellige praatje na afloop van de kerkdiensten, en de belangstelling voor het werk dat ik in uw parochie mocht doen.



Ik ga verder op pad, in het voetspoor van de Goede Herder, om mij nog verder te focussen op de verpleeghuizen en verzorgingstehuizen waar ik pastor voor de mensen mag zijn.

Een mooie, en waardevolle taak.

Vrede en alle goeds,

Nabor Langstraat, pastoraal werker

Banneux Bedevaarten

In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van coronamaatregelen in Nederland en in België kan de geplande bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet doorgaan.

Het Banneux Comité richt zich nu op hervatting van de bedevaarten in het voorjaar van 2022. Eveneens gaan de 1 en 2 daagse bedevaarten niet door.

Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op een van onze bedevaarten.

Banneux Comité Bisdom Rotterdam
Ellen van Rheenen Secretaris.



"Wijsheid is de beloning
die je ontvangt
wanneer je luistert
in plaats van spreekt"

De twaalf apostelen

Na het verhaal van de ongelovige Thomas ben ik me eens gaan verdiepen in de apostelen. "Apostel" heeft vele betekenissen: van afgezant van Jezus tot acoliet en van boodschapper tot deel van een schip. Wij kennen de apostel als iemand die door Jezus is uitgezonden om Zijn boodschap over te brengen. Zijn instructies waren: "drijf de boze geesten uit. Genees ziektes. Breng het goede nieuws en breng vrede over de huizen". Vandaag deel 1. *Astrid van Rosmalen.*

De apostelen die wij kennen uit Mattheus zijn :

Petrus ging naar Rome om het geloof te verspreiden, hij wordt gezien als de eerste paus. Toen hij in 64 ter dood werd veroordeeld door kruisiging wilde hij ondersteboven hangen, om zich niet gelijk te stellen met Jezus. Afgebeeld met de (hemel) sleutel.

Andreas was zijn jongere broer, hij ging waarschijnlijk naar Griekenland. Ook hij werd ter dood veroordeeld, maar bij hem gebeurde het op een kruis in de x-vorm. Daarom heet het kruis bij de spoorwegovergang het Andreaskruis.



Jacobus (de Jongere / de Meerdere) is de oudere broer van Johannes. Hij werd geroepen toen hij aan het werk was op de boot van zijn vader. Na de dood van Jezus is hij naar Spanje gegaan, toen hij terug kwam in Jeruzalem is hij onthoofd. Hij was de eerste van de apostelen die gedood werd. Zijn lichaam ging naar Spanje. Op de plaats waar hij is begraven weten we nu Santiago de Compostella. Afgebeeld met een Sint Jacobsschelp en pelgrimsstaf.

Johannes is de evangelist Johannes. Hij was de apostel waar Jezus het meest van hield. Over zijn manier van sterven zijn twee verschillende verhalen. Of hij werd met kokende olie overgoten wat pijnloos verliep of hij moest de gifbeker leegdrinken, maar door het uitspreken van een gebed, veranderde het gif in een slang die de beker uitkroop en zo kon Johannes probleemloos de beker leegdrinken. Omdat hij het lievelingetje van Jezus was stierf hij een pijnloze dood. Afgebeeld met een boek en een adelaar.



Fillipus was een van de eerste aan wie Jezus vroeg Hem te volgen. Hij ging prediken in Turkije en is tussen zijn dochters begraven, maar of dat echt kinderen zijn of volgelingen is niet helemaal duidelijk. Hem zien we vaak met een kruis in T-vorm.

Bartholomeus leert Jezus kennen via Fillipus. Fillipus verteld hem dat ze Hem gevonden hebben van wie Mozes in de wet geschreven hebben, Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth. Dan zegt Bartholomeus kan er iets goeds komen uit Nazareth? Dan zegt Fillipus alleen "Kom dan kijken?" Voor de rest wordt hij weinig genoemd in de bijbel. Wel is bekend dat hij levend gevild is en daarom wordt afgebeeld met een mes.

Thomas is dus de ongelovige. Jezus kwam hem tegen toen Hij op weg was naar Lazarus. Hij is na de dood van Jezus gaan prediken in India. Hij wordt vaak afgebeeld met een winkelhaak en speer, zijn martelwerktuigen.

Mattheus (Levi) is de schrijver van het Evangelie volgens Mattheus. Hij heeft Jezus ontmoet toen hij bij zijn tolhuis zat en Jezus langsliep. Hij zei tegen hem " Volg Mij ", en Mattheus volgde Hem. Mensen die bij de belasting werkten stonden niet zo goed bekend. Dikwijls staken zij van het ge-inde geld ook nog iets in hun eigen zak. Na de dood van Jezus ging hij naar Syrië, ook hij stierf een marteldood. Vaak afgebeeld met een weegschaal.

foto St. Jacobus vanuit de Eglise St. Jacques in Chatellerault.

Laat je kennen

Houd onze parochieadministratie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door, meld het (via email) bij uw secretariaat. Het gaat om naam/voornaam en adres, plus gezinsleden, met geboortedatum en m/v.



H.H. Martelaren van Gorcum

Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat Tel. 0181 - 412142

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:30 - 11:30 uur.

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

www.rkkerkbrielle.nl

Twitter: @rkkerkbrielle

Pastoraatgroep

pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

Henk Lugtenburg, tel. 41 69 95

mw. M. Hink (a.i.)

Beheercommissie

Voorzitter: vacant

Secretaris: H. van Niekerk

Budgethouder: J. van de Wiel

budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl

Lid: M. Zijlmans

Misintenties

misintenties@rkkerk-brielle.nl of via onze website (€ 10 per intentie)

Ledenadministratie

H. Stricker – v.d. Kroon

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Actie Kerk Balans

actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

Beheerder kerkhof: M. Zijlmans

beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Mededelingen-mailing

Aanmelden via:

website@rkkerk-brielle.nl

Werkgroep Caritas

Mw. I. den Bakker, 06-10392432

Bijdrage: NL51 TRIO0390437506

t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en

Gezellen

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg.

Kerkbijdrage RK kerk Martelaren

van Gorcum *RSIN* 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Redactie

H. van Niekerk

redactie@rkkerk-brielle.nl

Uiterste inleverdatum van kopij voor

de volgende editie: zie pagina 2.

Kopij per email in Word (.doc of

.docx) of OpenDocument (.odt).

HH Martelaren van Gorcum

Brielle

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN (zie het colofon) of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale bijdrage via Givt is € 0,25.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gestort te worden.



Familiebericht

Op 1 juni is onze parochiaan Ben Geurink overleden, de man van Irma. Op 9 juni hebben wij in de Bedevaartskerk afscheid van hem genomen. We hebben hem in een erehaag buiten uitgeleide gedaan. Irma heeft jarenlang trouw het secretariaat van de oude parochie HH. Martelaren van Gorcum verzorgd

en verrichte tot aan de Corona-pandemie assistentie bij de vieringen in de Ommeloop. Ze is daarvoor nog steeds contactpersoon. Wij wensen Irma, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Em. pastor Bea Poortvliet.

Oproep: vrijwilligers voor tuinonderhoud

Als gevolg van het op leeftijd raken van de vrijwilligers voor het tuinonderhoud van de pastorie is de beheercommissie **dringend** op zoek naar opvolgers. Tot de werkzaamheden behoren het maaien van het gras en snoeien van de struiken. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl



Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis tel. 412 142. Buiten de parochiewacht-uren kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

Ommeloop

Eerste vrijdagviering: deze gaan wegens de Corona crisis nog niet door.

Misintenties, nieuws en info

Voor de opgegeven en het opgeven van misintenties, meer nieuws en informatie: zie www.rkkerkbrielle.nl en het colofon of meldt u aan voor meer nieuws en mededelingen op website@rkkerk-brielle.nl

Halverwege het evangelie van Marcus valt op hoe weinig opsmuk dat heeft. Marcus is terzake, nuchter zelfs. Deze zomer lezen we ook uit het evangelie van Johannes. Daar buitelen de verwijzingen over elkaar heen. De veelkleurigheid van de evangeliën verrast elke keer weer.

LEZINGENROOSTER

Zondagen juli 2021

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 juli 14e zondag door het jaar Ezechiël 2,2-5 2 Korintiërs 12,7-10 Marcus 6,1-6 | 8 augustus 19e zondag door het jaar 1 Koningen 19,4-8 Efeziërs 4,30-5,2 Johannes 6,41-51 |
| 11 juli 15e zondag door het jaar Amos 7,12-15 Efeziërs 1,3-14 of 3-10 Marcus 6,7-13 | 15 augustus Maria Tenhemelopneming Openbaring 11,19a+12,1-6a+10ab 1 Korintiërs 15,20-26 Lucas 1,39-56 |
| 18 juli 16e zondag door het jaar Jeremia 23,1-6 Efeziërs 2,13-18 Marcus 6,30-34 | 22 augustus 21e zondag door het jaar Jozua 24,1-2a.15-17.18 Efeziërs 5,21-32 Johannes 6,60-69 |
| 25 juli 17e zondag door het jaar 2 Koningen 4,42-44 Efeziërs 4,1-6 Johannes 6,1-15 | 29 augustus 22e zondag door het jaar Deuteronomium 4,1-2.6-8 Jakobus 1,17-18.21b-22.27 Marcus 7,1-8.14-15.21-23 |
| 1 augustus 18e zondag door het jaar Exodus 16,2-4.12-1 Efeziërs 4,17.20-24 Johannes 6,24-35 | |

LEVEN DAT ER ECHT TOE DOET

Op de eerste zondag van juli horen we Jezus zeggen dat geen profeet in zijn eigen vaderstad wordt geëerd. Het verhaal van Jezus is geen succesverhaal. Dat blijkt ook een week later als Jezus de leerlingen twee aan twee uitzendt. Waar men de leerlingen niet ontvangt, kunnen ze maar het beste het stof van hun voeten schudden. Want de missie moet door. Zozeer zelfs, dat Jezus het zoeken naar een eenzame plaats om te bidden onderbreekt, als Hij de grote menigte ziet die Hem volgt: 'Hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder'.

Die grote menigte krijgt te eten van vijf broden en twee vissen. Wie kan delen heeft altijd genoeg. En Jezus wijst op brood dat alle honger stilt. 'Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger hebben en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.' Pure Johannestaal waarin brood en wijn staan voor leven en vreugde. Vervolgens gaat het zondagen lang over het brood des levens, waar Jezus zichzelf mee bedoelt. Jezus zelf stilt onze honger naar een leven dat er echt toe doet. ■

Sipke Draisma

Brood en wijn staan in de Bijbel voor het leven en de vreugde. Wat is voor u echt de wijn in het leven?





Kerk H. Antonius van Padua:

Opzoomerlaan 110,
3221AP Hellevoetsluis

Tel. 0181-312574 (bereikbaar op
werkdagen van 9:30u.-11:30u)
pastorie@antoniusvanpadua.com
www.antoniusvanpadua.com

Beheercommissie

- Voorzitter: Ferry Verwater,
tel. 624639 - (voorzitter@
antoniusvanpadua.com)
- Secretaris: Marianne Hoge,
tel. 314417 - (secretaris@
antoniusvanpadua.com)
- Budgethouder:
VACANT (WIE HELPT??)
(penningmeester@
antoniusvanpadua.com)

Pastoraatgroep

- Margreet Volk - liturgische zaken
(aanmelden doop en huwelijk)
tel. 313026 / 06-53705065
- Mayke Kreutzer - leden-
administratie tel. 314163
- Greet de Wit - ouderen- en
ziekenbezoek tel. 507982
- Gwen Spijker

Kerkbijdrage:

NL54 INGB 0004 176644
t.n.v. R.K. Bijdrage Hellevoetsluis

Werkgroep Caritas:

Mevr. J.M.Heins, 314172
Bijdrage: NL51 TRIO 0390 437506
t.n.v. PCI H. Nic. Pieck en Gezellen

Kopij voor de volgende editie
inleveren via e-mail naar:
redactie@antoniusvanpadua.com
Zie ook pagina 2

H. Antonius van Padua

Hellevoetsluis

Vakantietijd

Ineens komt alles in een stroom-
versnelling nu de coronabesmettingen
teruglopen en heel veel mensen
gevaccineerd zijn. Er mogen weer wat
meer mensen tijdens de vieringen
aanwezig zijn, maar de 1,5 m blijft en
er wordt ook nog niet gezongen.
Wie op vakantie kan en wil heeft
ineens veel meer mogelijkheden.
Zo kan het gebeuren dat we in de
zomerperiode weer vakantieasten
mogen begroeten.

Ja, en dat is toch altijd iets moois, om
in de vakantietijd een kaarsje te
kunnen opsteken. Vroeger konden we
door de week zomaar een kerk binnen
lopen en dan eventjes het kaarsje
laten branden en de persoonlijke
intentie erbij voegen.
Maar de kerken zijn al heel lang uit
veiligheidsoverwegingen dicht.
Bijzondere kerkgebouwen, zoals de
Bedevaartkerk in Brielle, de Sint Jan in
Den Bosch, de H. Nicolaaskerk in
Amsterdam, zijn op bepaalde tijden
open en vrijwilligers geven
rondleidingen. In het buitenland is in
bijzondere of oude kerken het
kaarsjes opsteken veranderd in
elektrische lichtjes laten branden.
Dat is natuurlijk vanweg het brand-
gevaar veel veiliger en beter voor de
gezondheid. Ik herinner me nog een
bezoek aan de houten kerk van
Honfleur in Frankrijk. Het was een
schitterend gezicht: een zee van
kaarsen, maar benauwd!!! Dan zijn de
elektrische lampjes wel een uitkomst.



In ons land zijn er niet zoveel oude
kerken die iedereen mag bezoeken.
Maar ze zijn er wel, zoals de Mariakerk
in Uithuizermeeden in de provincie
Groningen, gebouwd halverwege de
13e eeuw. Een juweel om te zien,
maar deze van oorsprong r.k kerk is na
de reformatie een protestantse kerk
geworden.

Zo zijn er nog meer echt oude kerken,
vooral in de provincie Groningen.
Prachtig ingericht, met koperen
kroonluchters, mooi gerestaureerd,
maar ik vind dat de ziel eruit is. Dan
denk ik wel eens aan al die duizenden
mensen die in deze voormalige
r.k. kerken gedoopt zijn en gebeden
hebben tot de aanwezigheid van God
in het tabernakel.

Nu bidt men er ook, de intentie is wel
hetzelfde. Maar...ach, vul zelf maar in.
In de coronaperiode hebben veel
parochianen ervaren wat het betekent
om niet zomaar je kerkgebouw te
kunnen binnen lopen. Bidden kan je
ook thuis of waar je ook maar bent,
maar bidden in de kerk, met de
aanwezigheid van Het Allerheiligste in
het tabernakel, dat is toch is het
mysterie dat ons kracht en vreugde
geeft.

Ik wens u van harte een goede en
mooie vakantietijd toe

Margreet Volk, Pastoraatgroep

Agenda

Voor actuele informatie over de vieringen en alle activiteiten kijkt u op onze website:

www.antoniusvanpadua.com

Voor de vieringen zie pagina 19 / 20.

H.Mis door de week

Tot nader bericht vinden er geen vieringen plaats op werkdagen. Mocht dit veranderen dan vermelden wij dat op de website.

Familieberichten

Vele zondagen hebben wij in de wekelijkse viering gebeden voor onze zieke parochiaan Jan van de Maat. Op 23 mei is Jan helaas overleden. Wij zijn Jan dankbaar voor zijn medewerking aan het ophalen van oud papier bij onze parochianen in Hellevoetsluis. Vele jaren was dat een mooie bron van extra inkomsten voor onze gemeenschap. Wij wensen zijn vrouw Loes en verdere familieleden heel veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Vrijdag 18 juni is op 87 jarige leeftijd onze parochiaan John Kempers overleden. Donderdag 24 juni heeft de uitvaartdienst plaatsgevonden. Wij wensen zijn echtgenote en verdere familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Kerkbezoek

Op het moment van schrijven zijn er nog steeds beperkingen zoals een maximaal aantal bezoekers en aanmelden om een viering bij te wonen. Dat kan op dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur via telefoonnummer 0181-312574. U hoort dan of er voor u nog plaats is. De gehele week kunt u zich ook via de mail aanmelden op: voorzitter@antoniusvanpadua.com

Contact

Heeft u behoefte aan contact of stelt u het op prijs dat iemand u bezoekt namens de kerk, neem dan contact op met Margreet Volk: 06 -53 70 50 65

Bedankt voor uw steun en gebed

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die de afgelopen 1.5 jaar mijn man Jan van der Maat heeft meegenomen in het gebed, kaarsjes voor hem heeft opgestoken of Jan bij ons thuis heeft bezocht tijdens de tijd dat hij ziek was. Jan Christ zei altijd dat hij een kaarsje opstak voor zijn vrouw Joke en voor onze Jan. Zelf is Jan Christ jammer genoeg overleden in januari, wat bij mijn Jan heel veel emoties heeft veroorzaakt. Helaas is mijn Jan afgelopen 23 mei overleden. Iedere keer stelde hij een doel wat hij nog mee wilde maken. Dan was dat weer een verjaardag, dan weer onze 50 jarige bruiloft of de kerst nog meemaken. Als laatste had hij de streefdatum van 30 mei. Dit heeft hij niet meer mogen halen helaas ... zijn lichaam was op. Allen bedankt voor uw steun en medeleven.

Hartelijke groet, Loes van der Maat.

Van de beheercommissie

Speciale collectes

Naast de gebruikelijke wekelijkse collecte voor de eigen kerk zijn er de afgelopen periode twee bijzondere collectes gehouden. De vastenactie in maart-april heeft € 737,45 opgebracht. Bij de Pinkstercollecte op 23 mei voor de Week van de Nederlandse Missionaris is € 414,20 opgehaald. Daarnaast hebben meerdere parochianen hun bijdrage voor deze collectes via de bank op de rekening van onze kerk gestort. Gelukkig ontvangen wij van meerdere parochianen collectebijdragen voor onze eigen kerk op de bankrekening. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen kunt u op die manier uw bijdrage leveren. Het rekeningnummer staat in de gele kolom op pagina 8 hiernaast. Hartelijk dank voor uw gaven.

*“De dingen die
werkelijk waardevol zijn
bezit je niet,
die heb je lief”*



Tijdens de eucharistieviering op zondag 9 mei hebben Brian en Oscar, als laatsten van de negen jongeren, dan eindelijk ook hun eerste heilige communie mogen ontvangen van pastor van der Veer.

Maria en Johannes onder het kruis

Maria ten hemelopneming, 15 augustus

Volgens de opgaven van A.K.Emmerich stierf Maria in het jaar 48 op 64-jarige leeftijd. Beroemd zijn de legendes die daar omheen gewezen zijn.

Het sterven van Maria is ons overgeleverd via mondelinge traditie en de zogeheten apokriefe evangeliën. Dat zijn vrome verhalen die vanuit de volksoverlevering zijn ontstaan en doorgegeven, vaak aangevuld met wonderlijke gebeurtenissen die het geloof van de christenen uit de eerste eeuwen moesten voeden en bevestigen.

De oudste geschriften die over Maria's heengaan vertellen, plaats men tegenwoordig ergens in de 4e of 5e eeuw:



Het is ver na het middernachtelijk uur. De rust is weergekeerd in het kleine huisje van Maria in Efese. De afgelopen dag zijn uitbundige rouwrituelen uitgevoerd door de bureu. Onmiddellijk na de dood van Maria klonk het geweeklaag door het anders zo rustige stadje. Het is een komen en gaan van bezoek geweest. Sara, de trouwe dienstbode van Maria, is geen moment alleen geweest.

Aan het einde van de dag kwamen de leerlingen stuk voor stuk binnen druppelen. Sara was niet eens verbaasd. Maria had het immers altijd gezegd: "Ik zie ze nooit meer. Ze zien elkaar ook nooit meer, maar Sara, je zult het zien, als ik dood ben komen ze, allemaal".

En zo is het ook gegaan. Allemaal hadden ze in hun gebed te horen gekregen dat Maria was overleden, en allemaal hadden ze een innerlijke drang gevoeld om haar nog een keer te groeten.

In de loop van de avond hebben ze elkaar hun ervaringen verteld, de mooie en moeilijke dingen die zij tegenkwamen bij het uitdragen van Jezus' leer overal in de wereld.

En, zoals gezegd, nu, diep in de nacht, is de stilte weergekeerd. Toch zijn ze allemaal nog wakker. Ze waken en bidden. In de hoek van het vertrek staat de baar met het dode lichaam, tussen enkele kaarsen. Er valt een eerbiedige stilte in het huisje. Het begint langzaam licht te worden.

Anneke van der Werff-Verbraak



Maria-Hemelvaart, 15 augustus, valt dit jaar op zondag.

Uiteraard zal er in de eucharistievieringen extra aandacht zijn voor dit feest.



Maria en Johannes onder het kruis:
Parelvisserstraat 131,
3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010 - 4723115

Bereikbaar iedere werkdag van
9:30u.-11:30u op 010 - 4723115.

mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

www.rkk-hoogvliet.nl

De kerk is elke werkdag open van
9:30 uur tot 11:30 uur voor een
gebed, het opsteken van een kaarsje
of zomaar een moment van stilte.

Beheercommissie:

Secretaris:

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325.
e-mail: leon_janssen@zonnet.nl;
mevrouw Norayda Maduro, de heren
Nico Bijlsma, Wout Tempelaars en
Wim Middendorp.

Bankrekening:

NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par.
Maria en Johannes onder het kruis
(gezinsbijdrage).

PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Mw. I. den Bakker, 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO 0390 4375 06
t.n.v. PCI H.Nicolaas Pieck en Gezellen

Vieringen:

Eucharistievieringen:

elke zondag om 9.30 uur;

Maandag / donderdag om 10.00 uur;

Op de tweede zondag van de maand
om 14.00 uur is er een viering voor
de Antilliaanse gemeenschap.

Oecumenische Taizéviering: elke 1e
woensdag van de maand om 19.00,
in even maanden in de Mariakerk, in
oneven maanden in de Dorpskerk.



Bedevaartsoord

HH Martelaren van Gorcum

Het Bedevaartsoord HH. Martelaren van Gorcum wordt sinds 1873 beheerd door de Bisschoppelijke Brielse Commissie.

Bezoekadres

Heiligdom van de Martelaren van Gorcum
Rik 5 (hoek Kloosterweg)
3232 LA Brielle

Website

www.martelarevangorcum.nl

Coördinator bezoeken:

Dhr. F. Verwater
E-mail. ferry@verwater.net
Tel. 0181-624639 / 06-27460401

Beheerder: Dhr. J. ten Berge

E-mail. j.ten.berge3@kpnplanet.nl
Tel. 06-53243620

Donaties

Rabo-bank IBAN-nummer
NL30 RABO 0344 8537 21
t.n.v. Bisschoppelijke Brielse
Commissie te Brielle



Nationale Bedevaart Brielle zaterdag 10 juli 2021:

Vier mee via de livestream

Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Deze wordt vanaf 11.00 uur op internet uitgezonden als livestream. De Bedevaartkerk in Brielle is gebouwd op de plaats waar de Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 werden vermoord om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Door hun geloof, door de kracht van hun gebed en door hun onderlinge steun konden ze standhouden. Het heiligdom van de Martelaren van Gorcum is een plek om hen te blijven gedenken, te bidden op hun voorspraak en hun getuigenis te overwegen. Heel bijzonder wordt dat ook verbonden met het lot van de mensen die in de huidige tijd om hun geloof in Christus worden vervolgd.

Het thema van de Nationale Bedevaart 2021, en het jaarthema voor het hele bedevaartseizoen, is:

“Huisgenoten van God”

Het bedevaartsoord koos hiervoor in het verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2021 afkondigde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het bedevaartsoord stil bij de familie van de Kerk. De gezinnen vormen de huiskerken, maar zij zijn verbonden met andere leden van de Kerk; de Kerk wereldwijd, maar ook door de eeuwen heen”, legt de Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. “We zijn gezinsleden van de familie van de Kerk die samenkomen rond de Martelaren die getuigden van hun trouw. Mét hen zijn ook wij huisgenoten van God” (Efeziërs 2, 19-20).



De Bedevaartkerk verzorgt in juli en augustus, iedere dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.00 uur een eucharistieviering en op woensdag wordt om 14.00 uur de rozenkrans gebeden. Tevens is in juli en augustus de kerk dagelijks van 13.00 - 17.00 uur (NIET op zaterdag en maandag) geopend om bezoekers te verwelkomen. Een bezoek aan het heiligdom is mogelijk met inachtneming van de coronamaatregelen. In 2020 bezochten minder groepen de bedevaartkerk, maar maakten veel mensen van de mogelijkheid gebruik om het heiligdom te bezoeken voor persoonlijk gebed. Alle eucharistievieringen in het heiligdom en andere activiteiten zijn vermeld op de website: www.martelarevangorcum.nl Daar staat ook de uitnodiging om lid te worden van de gebedskring van de Martelaren van Gorcum.

Vier de Nationale Bedevaart Brielle mee via de livestream. Ga hiervoor naar www.martelarevangorcum.nl of scan de QR-code in de afbeelding.



H. Felicitaskerk
Hekelingseweg 15,
3206 LA Spijkenisse
Contactgegevens:
Pastoraatgroep:
Jacqueline Hoedt,
Marga van Hout,
Papi Lourens
Ine Korste
Thea Ooijendijk
Helene Jaoude
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Beheercommissie
Peter de Vette (vz)
Annelies van Zomeren (secre)
(0181-633450)
Roelof Jorritsma (penn.)
Tom Huang
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Bankrekening
ING NL21INGB0000447297

Secretariaat
Is elke woensdagochtend open
secretariaat@felicitaskerk.nl
0181-638109 of voice-mail
Hier kunt u ook terecht voor
het aanvragen van bezoek aan huis
en aanvraag sacramenten

Aanvraag vervoer naar de kerk
Helene Jaoude 0181-623584

Aanvraag misintenties:
lectoren@felicitaskerk.nl

Werkgroep Caritas
Rinus Rentmeester
Tel. 0181-611750
Bijdrage NL51 TRIO0390437506
t.n.v. PCI Nicolaas Pieck en Gezellen
o.v.v. Felicitas

www.felicitaskerk.nl
kerkblad@felicitaskerk.nl

Bijzondere ontmoetingen in het pastoraat.

In de tijd dat wij een hond hadden, liet ik deze regelmatig uit natuurlijk. Nu zijn er mensen die het heerlijk vinden om de polder in te wandelen en zo voor de hond en zichzelf rust te vinden.

Ik vond het fijn om gelijk boodschappen te doen, de post weg te brengen of (kerk-)blaadjes rond te brengen. De hond wist precies hoe wij hekje in en hekje uitgingen. Maar mijn belangrijkste drijfveer was wel, dat ik mensen wilde spreken en geloof het of niet, meestal kwam ik hen al tegen in het straatje naar de bakker of in onze kleine supermarkt. Zo hoorde ik dan ook dat er iemand ziek was, werden er vragen gesteld of was er ineens zomaar een mooi gesprek. Ik zei wel eens: "het pastoraat ligt op straat". En in de pastoraatgroep horen we b.v. van bezorgers van het kerkblad, dat zij

iemand gesproken hebben, die graag contact met de kerk zou hebben. Zo ziet u hoe belangrijk wij voor elkaar kunnen zijn in het fysieke contact. Ik denk daarbij ook aan het wegbrengen van de H. Communie, ook dan hoor je stukjes levensverhaal, die heel bijzonder zijn. In al die ontmoetingen, waarin je je zomaar, via een onzichtbaar antennetje, voor elkaar openstelt, raak je elkaar. Of zoals de Bijbel zegt: "waar twee of drie bijeen zijn in Mijn Naam, daar ben ik". Ik wens u veel bijzondere ontmoetingen toe in de komende zomertijd, waarin we elkaar weer meer buiten kunnen ontmoeten.

**Namens de pastoraatgroep,
Jacqueline Hoedt**



Brood zal ik geven

Brood zal ik geven en water als wijn, een handvol genade om mens van te zijn.

Kom je van verre en roept men je na-ik noem je mijn naaste, wees welkom, basta

Is je beschutting verloren gegaan, in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur, ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen, ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

Als eens de dood je zal hebben begroet, draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, met twee lege handen een koningskind zijn.

*Uit: liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk
Lied 1007; tekst Maarten Das*



Koffieochtend op de eerste maandag van de maand.

Het einde is in zicht!!
Wij mogen weer samenkomen met meerdere mensen in 1 ruimte, wel nog wat op afstand en als wij rondlopen nog even je mondkapertje voor.

Het afgelopen jaar ben ik door meerdere mensen benaderd. Zij misten het contact elke eerste maandagochtend van de maand, om elkaar weer te zien onder genot van een kopje koffie en een leuk gesprek met elkaar kunnen hebben.



Het hoeft niet direct over het geloof te gaan, hoewel het geloof wel de bindingsfactor is waarom wij bij elkaar komen.

Wij zijn bijna allemaal gevaccineerd de afgelopen tijd en hopen hierdoor meer weerstand te hebben tegen het Covid 19 virus of een mutatie hiervan.

De eerste koffieochtend is op maandagochtend 5 juli van 10.00 – 12.00 uur in de Schaapskooi van de H. Felicitaskerk.

**Namens de pastoraatgroep,
Ine Korste**



Wim van Bilsum

Vorige week kregen wij het bericht dat Wim van Bilsum, na een lang ziekbed was overleden.

Wim was een vriendelijke, lieve man, die vele jaren de boekjes voor de vieringen heeft gedrukt voor onze kerk.

Je hoefde het maar te vragen, of hij ging op zijn fiets naar de kerk om het voor je te drukken.

De laatste jaren ging het wat moeizamer en heeft hij, samen met zijn dochter Miranda, dit nog gedaan.

Hij voelde zich erg verantwoordelijk hiervoor.

Wij wensen zijn vrouw Tonny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

**Namens de pastoraatgroep en
beheercommissie,
Ine Korste**

Familieberichten

Gedoopt:

- Op 23 mei 2021:
- Feliciano Julian Lubrano
- Isabella Nina Lubrano en
- Rosalie Lena Lubrano
Alle gedoopten en hun familieleden van harte gefeliciteerd.

Overleden:

Op 10 juni 2021
Wim van Bilsum

Wij wensen zijn nabestaanden en vrienden heel veel sterkte.





Parochiekerk Sint Willibrordus
 Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon
 Tel : 010- 5015284
 Bereikbaar ma,do,vr. 9:30-11:00
 willibrordus@kpnplanet.nl
 www.willibrordusrhoon.nl

Pastoraatgroep:

Ria v. Oostveen, Marijke Kokkelink,
 Hans Baars, Roel v.d.Poll

Beheercommissie:

Vic Blomjous, Sjaan v.d.Poll, Frans
 v. Oostveen, Jan v. Rosmalen

Bankrekening:

NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.
 R.K. Kerkbestuur St.Willibrordus

PCI H.NicolaasPieck&Gezellen:

Mw.I.den Bakker, pci@rk-npg.nl.

Bankrekening:

NL 51 TRIO 0390 4375 06 t.n.v.
 PCI H.NicolaasPieck&Gezellen

Kopij voor de volgende editie:

redactie@willibrordusrhoon.nl

Astrid v. Rosmalen, Roel v.d.Poll,
 Hennie Baert.

Vieringen

Vrijdag om 10:00 uur
 Zondag om 11:15 uur

Pater Y. Konchenko gaat iedere
 vrijdag om 10:00 uur voor in een
 Eucharistieviering.
 Voor en na deze viering is de kerk
 open om een kaarsje op te
 steken en/of voor een stil gebed.
 Vanaf ongeveer 10:30 uur is er
 gelegenheid om koffie of thee te
 blijven drinken.

Parochiekerk Sint Willibrordus

Corona maatregelen

- Er mogen niet meer dan **50** personen bij de viering aanwezig zijn.
- U dient zich vooraf aan te melden via telefoon nummer: **010-5014978**
 Bij geen gehoor: **06-36417204** .
 Wij gaan er van uit dat u gezond bent!
- Er geldt een dringend advies dat u een mondkapje draagt en 1,5 meter afstand houdt.
*Nieuwe versoepelingen worden verwacht.
 We houden u op de hoogte.*



De Willibrorduskerk ondergaat een grote onderhoudsbeurt;

Uiteraard kunnen we dat niet allemaal zelf betalen; een deel van de kosten gaat naar onze parochie HH.Nicolaas Pieck & Gezellen en naar het bisdom Rotterdam. Het nieuwe leien-dak wordt gesponsord door onze eigen "Vrienden van Willibrord". Eén dezez dagen willen we een "feestelijke overdracht" van hun subsidie organiseren, met het overhandigen van een cadeautje, dat we in onze kerk een mooi plaatsje kunnen geven.

Wilt u eens per maand helpen?

Tot grote vreugde van de bewoners en de medewerkers is er op de Hooge Werf al enkele weken geen corona meer vastgesteld: iedereen is ook twee maal gevaccineerd. Langzaam worden ook de activiteiten weer opgestart, waaronder de weeksluitingen. Omdat veel bewoners niet meer in staat zijn om van hun appartement naar de grote zaal te gaan zoeken we vrijwilligers die hen daarbij helpen. Als u zich aanmeldt dan wordt u verzocht om op vrijdag om 18.00 uur in de Hooge Werf aanwezig te zijn om – samen met nog drie collega's - de bewoners op te halen. Om 18.30 uur begint de dienst, die ongeveer 35-40 minuten duurt. Daarna helpt u bij het serveren van een kopje koffie of thee. Heeft iedereen dat op, dan brengt u de bewoners weer terug naar hun



appartement. De weeksluitingen worden gehouden op de eerste en de derde vrijdag van de maand en u komt hoogstens eens per maand aan de beurt. U kunt ervan verzekerd zijn dat de bewoners u heel dankbaar zijn. U kunt zich hiervoor schriftelijk of via de mail opgeven bij Frans van Herwijnen, de geestelijk verzorger F.vanHerwijnen@argosgroep.nl Bellen mag ook op woensdag.
Ben van Dam.

In memoriam

- + 19-05-2021 **Peter de Zeeuw** * 10-10-1947
- + 30-05-2021 **P.W.M. Laeyendecker** * 22-09-1957
- + 06-06-2021 **D.A. v.d. Heijden** * 05-10-1935
- + 12-06-2021 **M.B. Nowé - Kleinegris** * 28-11-1923



Uit de bijbel gegrepen: In het duister tasten (Job 12-25)

In het hedendaagse taalgebruik komen spreekwoorden en gezegdes voor die stammen uit de bijbel. Het leek mij leuk om er achter te komen wat ze nou eigenlijk betekenen en waar ze vandaan komen. *Door Astrid van Rosmalen*

"Zij tasten rond in het duister, waar geen licht is.
Hij doet hen ronddwalen waar geen licht is!"

Betekenis: er niets over weten.

Job is niet het meest opwekkende boek uit de bijbel. Tjonge, wat maakt die man een hoop ellende mee. Alles wordt hem afgenomen en dan wordt hij ook nog ziek. En niemand is geloviger dan Job, niemand doet beter zijn best om een goed man te zijn dan hij.



De drie vrienden die hij heeft, denken dat al de ellende hem overkomt, doordat hij zondigt. Maar Job blijft

vasthouden aan zijn geloof en nog beter zijn best doen. En op het laatst wordt Job door God in zijn ere hersteld. Job wordt door de Rooms Katholieken als een heilige vereerd, maar er zijn geen bewijzen dat hij werkelijk heeft bestaan. Er gaan zelfs geruchten dat hij door een profeet zo is beschreven om een goddelijke boodschap over te brengen. De boodschap van: hoe kan men het lijden een plaats geven in het bestaan? Ook al lijden we nog zo hard, het is niet zo dat we lijden omdat we niet hard genoeg gebeden hebben. Waarom zouden kinderen dan slachtoffer zijn van geweld? Of waarom zouden lieve, goede mensen ziek worden?

Job zegt: God geeft en God neemt. Hij was niet zo'n gelovige, die alleen gelooft als het goed gaat. Of gaat bidden als het slecht gaat. Voor Job was God alles. En het rondtasten in het duister, is niet het letterlijke duister, maar de wereld van mensen die niet geloven. De wereld met al haar rare mensen, die dingen doen die wij niet begrijpen, die lijden, wat we niet snappen. Met God die dit laat gebeuren, maar met God die op ons wacht en die we vertrouwen.



In een sfeervol versierde Sint Willibrorduskerk in Rhoon was er op de avond voor Pinksteren een feestelijke eucharistieviering met als celebranten Vicaris-generaal A.J. van Deelen en pater Youri Konchenko, pastor.

Door de sacramenten van het Heilig Doopsel, Heilig Vormsel en Eerste Heilige Communie werd **dhr. Kees van Zijl** in de kerk opgenomen.

Door de sacramenten van het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie werd **dhr. Otmar Benjamin** in de kerk opgenomen.

Het sacrament van het Heilig Vormsel werd ontvangen door:

mevr. Chantal Koster,
mevr. Fabienne Koster.

GEFELICITEERD!



Sint Jozefkerk
Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Noodtelefoon: 06- 30975817
tussen 08.00 - 22.00 uur

Algemene info:
M. Gorter tel: 06 49892631
ma t/m vr 09.30 tot 11.30 uur

Uitvaart:
M. Gorter 06 49892631
N. Broeders 0181- 214670

Beheercommissie:
A. Broeders 0181-214670 (lid)
M. Gorter 06 49892631 (vz)
M. Mertens 0181-212148 (lid)
J. Teuben 0181-216516 (budg. h.)

Pastoraatgroep:
T. Allerts 0181-212487

Ledenadministratie:
A. Mertens

Kostergroep:
J. Muijtjens 0181- 787336

Werkgroep Caritas
H. v. Kruining 0181- 212515
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506
t.n.v. PCI Nicolaas Pieck en Gezellen
o.v.v. Sint Jozef

Redactie:
R.L. Gorter 06 16282035

Kopij:
josefkern@hotmail.com

Kerkbijdrage:
NL07INGB0000575880 t.n.v.
kerkbest. v.d. R.K. par. St. Jozef

E-mailadres secretariaat:
josefkerkrozenburg@hotmail.com

Ouderenvervoer naar de kerk:
0181-214670 of 0181-215574

H. MIS DOOR DE WEEK
Elke dinsdag om 19.00 uur
tenzij anders aangegeven.

Voor inleveren kopij
een e-mail naar:
josefkern@hotmail.com
zie ook blad 2

ST. JOZEF Rozenburg



DE BLOEMEN UIT DE KERK

De bloemen uit de kerk waren de afgelopen weken o.a. voor:

mw. Piek, mw. Hendriksz, mw. Hocks,
mw. van Geel, dhr. en mw. Luja, mw. Bauer,
mw. Mertens en mw. Peters.
Alle zieken onder ons van harte beterschap.
Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact
met u opgenomen wordt, laat het weten aan
iemand van de pastoraatgroep.

UITKIJKEN

Als je in het verkeer het er levend van af
wil brengen moet je behoorlijk
uitkijken. Er zijn regels opgesteld, heel
veel regels, maar die worden door veel
verkeersdeelnemers op een eigen
wijze nageleefd. Als ik bij de kust ben
mag ik heel graag uitkijken over zee.
De kop in de wind en de zon en soms
heel even de ogen dicht om voluit te
genieten van de geluiden van de
branding en de tetterende vogels.

de opgelegde regels.

Daarom is het nu belangrijk om jezelf te
concentreren op wat gaat komen.

Want dat het gaat komen staat voor
mij vast. Seizoenen hebben hun eigen
ritme en daar kan de mens niet zoveel
aan veranderen. Soms wisselt het wat
eerder en soms wat later.

Maar dat het gaat wisselen van donker
en nat en koud naar warmer en zon en
droog dat is zeker.



In de loop van de winter begint er bij
mij steeds iets te kriebelen. Een gevoel
van achterlaten en vooruit kijken. Met
een beetje fantasie kun je het voorjaar
gaan ruiken.

Deze winter heb ik dat gevoel des te
meer omdat het geen gewone winter
is. Niet qua temperatuur zoals we dat
gewend waren en zeker niet vanwege

Met melancholische Griekse muziek op
de koptelefoon en de oogjes toe kan ik
bij mij van binnen een terrasje met een
hapje en een drankje oproepen en er al
van genieten.

Het komt er weer aan en ik kijk er naar
uit!!

Kees Fielstra

FAMILIEBERICHTEN

Op 11 juni 2021 is in de leeftijd van 85 jaar van ons heengegaan:
Nicoline van Kruining-Aarsbergen -Icky-

Op 19 juni 2021 is op 93 jarige leeftijd overleden:
Katharina Meikina Teuben-Buining -Tiny-

Wij wensen de familie, vrienden en allen die hen dierbaar waren toe, dat zij de
steun van God ervaren in het omgaan met hun verdriet.



**NELLEKE TEN
WOLDE-HIJWEGEN**
Pastoraal werkster
Emmaüsparochie,
Noordoostpolder

*Wat Jezus doet om
te ontspannen, staat
zelfs in coronatijd
voor ons open*



EEN STIL, MOOI PLEKJE

Ruim anderhalf jaar leven we nu als gevolg van de coronapandemie in spanning. In het begin was er de angst en onwennigheid van de eerste lockdown, gevolgt door een korte periode van relatieve ontspanning in de zomer van 2020. Sinds oktober leven we opnieuw in een situatie van ontregeling totdat het vaccineren afgerond zal zijn. Tegelijk ervaren we hoe de maatschappij, ook de kerk, langzaam maar zeker weer opengaat. Dat werd ook hoog tijd - we merken wat het leven in de wachtstand met ons doet: korte lontjes, moedeloosheid, opstandigheid, verlangen, dwars doen. We zijn aan vakantie toe.

De evangelisten benoemen het nergens, maar we zien onze Heer Jezus Christus wel degelijk ontspannen. In Marcus 1 lezen we het verslag van een lange, drukke dag: Hij preekt in de synagoge, geneest daar een bezetene, helpt de schoonmoeder van Simon van haar koorts af en geneest 's avonds vele zieken, naar lichaam en naar geest. De volgende morgen zoekt Hij stilte en rust en gaat naar een eenzame plaats waar Hij blijft bidden. Elders lezen we dat Hij een eindje gaat varen en aan boord in slaap valt, een berg op gaat om te bidden en een bergwandeling maakt met zijn leerlingen (Mc. 9,2). Hij gaat regelmatig uit eten en naar feesten; we zien Hem vaak in een openhartig gesprek met Zijn vrienden en vriendinnen, ook na Zijn verrijzenis, en er is zelfs sprake van een barbecue aan het strand (Johannes 21,9-13).

Veel van wat wij gewend zijn om te doen voor onze ontspanning heeft te maken met afleiding en nieuwe, prettige prikkels: reizen, winkelen, naar een concert of festival. Maar dat hoeft dus niet - de meeste dingen die Jezus doet, staan zelfs in coronatijd voor ons open: wandelen, een rustig plekje opzoeken in de natuur, bidden, een goed gesprek met vrienden.

Straks begint het allemaal weer, en wat zullen we gelukkig zijn als we weer ervaren dat we lekker bezig zijn en elkaar weer naar hartenlust kunnen ontmoeten. Maar we krijgen ook de unieke kans om een betere balans te vinden tussen druk zijn en tot onszelf komen. Het zal ons goed doen als we daarin ruimte maken voor God - liefst op een stil en mooi plekje. ■

VIERINGEN

| juli / augustus | | BRIELLE | HELLEVOETSLUIS | HOOGVLIET |
|-----------------|-------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| zondag | | 09.30 | 11.30 | 09.15 |
| zon | 04.07 | Pater Y.Konchenko | Pater Y.Konchenko | Pater P.H. vd Veer |
| zon | 11.07 | Mw B.Poortvliet W.C.V. | Dhr. F.Wijnen W.C.V. | D.O.P. 14.00 Antiliaanse H.Mis Pastor C.Eba'a |
| zon | 18.07 | Pater Y.Konchenko | Pater Y.Konchenko | Vicaris A.J. van Deelen |
| zon | 25.07 | Pastor R.Winkelhuis | Pastor R.Winkelhuis | Pater Y.Konchenko 13.00 Doop Y.Konchenko |
| zon | 01.08 | Dhr. F.Wijnen W.C.V. | Mw B.Poortvliet W.C.V. | Pater Y.Konchenko |
| zon | 08.08 | Pater P.H. vd Veer | Pater Y.Konchenko | Mw. L.Beenhakker W.C.V. 14.00 Antiliaanse H.Mis Pastor C.Eba'a |
| zon | 15.08 | Pater Y.Konchenko | Pater P.H. vd Veer | Pastor W.Froger |
| zon | 22.08 | Pastor R.Winkelhuis | Pastor R.Winkelhuis | Dhr/Mw. L.Janssen D.O.P. |
| zon | 29.08 | Mw. B.Poortvliet W.C.V. | Dhr. F.Wijnen W.C.V. | Pater P.H. vd Veer |
| zon | 05.09 | Pastor H.Smulders ? | Pater P.H. vd Veer | Dhr. F.Wijnen W.C.V. |
| zon | 12.09 | D.O.P. | Mw B.Poortvliet W.C.V. | Pater Y.Konchenko 14.00 Antiliaanse H.Mis Pastor C.Eba'a |

wijzigingen voorbehouden K = kinderwoorddienst WCV= Woord en Communieviering DOP= dienst onder parochianen



**Voor het bijwonen van alle vieringen die op deze pagina's vermeld staan
is vooraf aanmelden bij de desbetreffende kerk verplicht,
behalve bij de St. Jozefkerk .**

ROOSTER

| SPIJKENISSE | RHOON | ROZENBURG | juli / augustus | |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 09.30 | 11.15 | 11.30 | zondag | |
| D.O.P. | D.O.P. | D.O.P. | zon | 04.07 |
| Pater P.H. vd Veer 15.00 Vietnamese H.Mis | Pater Y.Konchenko | Pastor W.Froger | zon | 11.07 |
| | | | | |
| Dhr. F.Wijnen W.C.V. 14.00 Engelstalige H.Mis | Dhr. F.Wijnen W.C.V. | Vicaris A.J. van Deelen | zon | 18.07 |
| | | | | |
| Pater P.H. vd Veer | Pater Y.Konchenko | D.O.P. | zon | 25.07 |
| | | | | |
| D.O.P. | Pastor W.Froger | Pater Y.Konchenko | zon | 01.08 |
| Pater Y.Konchenko 15.00 Vietnamese H.Mis | D.O.P. | Mw. L.Beenhakker W.C.V. | zon | 08.08 |
| | | | | |
| Pastor H.Smulders 14.00 Engelstalige H.Mis | Pastor H.Smulders | Pater Y.Konchenko | zon | 15.08 |
| | | | | |
| Pater P.H. vd Veer | D.O.P. | Pater P.H. vd Veer | zon | 22.08 |
| | | | | |
| D.O.P. | Pater P.H. vd Veer | D.O.P. | zon | 29.08 |
| | | | | |
| Pater P.H. vd Veer | Pastor W.Froger | Pastor H.Smulders ? | zon | 05.09 |
| | | | | |
| Dhr. F.Wijnen W.C.V. 15.00 Vietnamese H.Mis | Pater Y.Konchenko | D.O.P. | zon | 12.09 |
| | | | | |
| | | | | |

wijzigingen voorbehouden K = kinderwoorddienst WCV= Woord en Communieviering DOP= dienst onder parochianen





Zomer. De zon schijnt. Tijd om te ontspannen. Maar de muizen zijn nog nooit zo druk geweest. Want achter het orgel, in het voormalige huisje van tante Mies, zijn ze een Bed & Breakfast begonnen. Het was een idee van Martje muis, die niets liever doet dan huishouden. 'Weten jullie wel hoe gestrest iedereen is tegenwoordig? Laten we een plek maken waar ze tot rust kunnen komen! Met orgelmuziek en een excursie door de kerk. Dan zorg ik voor bed en ontbijt!' Na weken timmeren en schilderen zet Martje muis een bord op het kerkplein: 'B&B Het Oude Orgel. WELKOM'. Martje heeft de bedden opgemaakt en koekjes neergezet. De andere muizen gaan eropuit om reclame te maken.

De eerste gasten zijn de libellen Eldert en Elleke. Ze lusten geen koekjes. Ze willen geen bed, maar een rietstengel om op te slapen. Ze vertrekken. Dan komen Paula en Pol de Mol. Die hebben hoogtevrees, ze durven de trap niet op. Daarna kloppen professor Houtrot en doctor Boktor aan. Die zijn niet welkom. Ze vertrekken op hoge poten. De muizen raken er gestrest van. Elke dag maken ze schoon en zorgen ze voor verse hapjes. 'Ontspannen is blijkbaar heel moeilijk!' zuchten ze. 'Misschien moeten we eerst zelf oefenen.' En de muizen eten samen, heel ontspannen, alle lekkere hapjes op. Alleen Martje maakt zich nog vreselijk druk. Ze kan niet gaan zitten en de boel de boel laten. Zij moet het nog leren.



Ontspannen is ...

Ontspannen, dat doe je op jouw manier,
't is anders voor ieder mens of dier,
de luijaard, de leeuw, de bedrijvige mier:
elk heeft zijn ritme, zijn rust en plezier.
Ook mensen, de dokter, de juf, de bankier,
de psychiater, de pater met zijn brevier,
de kapster, de voetballer, de marinier:
de een kan ontspannen met verf en papier,
de ander met vrienden, muziek en bier.
Of je voor stilte kiest of voor vertier,
ontspannen is: zijn in het nu-en-hier!



Uit de Bijbel

'Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je bedienden en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.'

