

PAROCHIE NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN
CONTACTBLAD KERK VAN DE
H.H. MARTELAREN VAN GORCUM
TE BRIELLE

HEENVLIET

ROCKANJE

ABBENBROEK

OOSTVOORNE

VIERPOLDERS

ZWARTEWAAL



www.rkparochiebrielle.nl

ZEVENSPRONG
MAART 2018

COLOFON
PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

Contacten van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle

MISINTENTIES: NL03 RABO 0365 4999 78

ten name van: RK kerk HH Martelaren van Gorcum

Betaling misintenties per bank of contant.

Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle ☎ (0181) 412 142

E-mail: rkkerkbrielle@chello.nl

⇒ Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur,
behalve op de vrijdagen ⇐

Pastoor

H. Smulders

Pater

J. Konchenko Jan van Almondeweg 63

3176 VA Poortugaal ☎ 06-4514 4377

Pastor

mw. D. Bühler ☎ 06-5337 3307

Pastoraatsgroep

mw. M. Hink ☎ (0181) 416 291

pgbrielle@hotmail.com

mw. Th. van der Molen ☎ (01810 479 327

Beheercommissie

Voorzitter a.i. L. van der Molen ☎ (0181) 479 327

Secretaris J. Hoogstad ☎ 06 5062 5560

Penningmeester J. Hoogstad ☎ 06 5062 5560

Leden J. ten Berge ☎(0181) 415 474

H. Elkhuizen ☎ (0181) 415 395

P.C.I voorheen Diaconale Raad

Voorzitter L. Peerlings ☎ (0181) 402 100

Penningmeester M. van Gulp ☎ (0181) 414 325

Lid mw. I. Geurink-Muller ☎ (0181) 413 056

Kostergroep

J. ten Berge ☎ (0181) 415 474

Bijdrage Actie Kerk Balans (A K B)

NL25INGB 0000 563 140 ten name van

Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum

RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Ledenadministratie H. Stricker- v.d. Kroon ☎ (0181) 402 528

DE ZEVENSPRONG

Contactblad van de Parochie Nobelstraat 22

E-mail :

Redactie: H. Elkhuizen ☎ (0181) 415 395

rkkerkbrielle@chello.nl

H. van Niekerk ☎ (0181) 482 717

**Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor Ziekenzalving en
afspraken voor een Uitvaart. Bereikbaar tussen 8 en 22 uur.**

HET EINDE VAN DE ZEVENSPRONG

Beste parochianen en belangstellenden,

U leest nu de laatste Zevensprong van de kerk van de Martelaren van Gorcum uit Brielle. Dat komt weliswaar niet als een verrassing; in eerder verschenen Zevensprongen heeft u kunnen lezen, dat er voor de nieuw opgerichte parochie door het Bisdom Rotterdam een parochieblad voor de 6 kerken vereist is. De naam van het nieuwe parochieblad is nu nog niet bekend, maar zal u zien als het eerste nieuwe blad uit uw brievenbus haalt.

Zelf weet ik niet beter dan dat de Zevensprong lang geleden is gestart als parochieblad voor de katholieken uit Abbenbroek, Brielle, Heenvliet, Oostvoorne, Rockanje, Vierpolders en Vierpolders. In die tijd waren er ook vieringen in de genoemde 7 kerken. Maar de voortzetting van kerkgangers nam af; de vieringen in diverse kerken werden minder bezocht. Daarnaast is het aantal priesters enorm gedaald. Dat heeft voor de parochie van de Martelaren van Gorcum ook geleid tot het sluiten en huren van de kerken in de regio. Het aantal rooms katholieken gelovigen nam af; ook nu voelen zich helaas mensen niet meer aangesproken in de kerken.

Alle medewerkers, die zich hebben ingezet bij de voorbereiding, de samenstelling, de bundeling, het drukken, de etikettering, de frankering, het transport en de uitgifte in de vele brievenbussen van onze parochianen en andere geïnteresseerden worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage om de Zevensprong gestalte te geven.

Het nieuwe parochieblad is het volgende katholieke informatie blad. In kleur en het formaat A4. De Redactie hoopt, dat de vrijwilligers bereid zijn om ook het nieuwe parochieblad te verdelen in de 7 plaatsen waar tot op heden de Zevensprong is uitgedeeld.

Op woensdag 28 februari, nadat de laatste Zevensprong gebundeld is, zal er koffie met gebak in de Ten Have-zaal zijn voor alle medewerkenden aan ons kerkblad.

Hans Elkhuizen

HET EINDE VAN EEN TIJDPERK

Al heel lang krijgen degenen, die behoren bij de kerk in Brielle, het contactblad de Zevensprong in de bus. Maar aan alles komt een eind; met ingang van april zal onze vertrouwde uitgave verdwijnen. Er komt een nieuw blad voor in de plaats, dat wordt gemaakt voor de hele parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen. Dat moment was voor 2 leden van de

redactie van de Zevensprong, die ook al heel wat jaren hun ziel en zaligheid hebben gegeven om elke maand weer een nieuwe uitgave uit te brengen, om ermee te stoppen. De BC vindt dat jammer, maar begrijpt het wel. Daarom willen wij Hans Elkhuisen en Inge Verbeek van harte bedanken voor de inzet die zij getoond hebben.

Gelukkig gaat Huub van Niekerk door met zijn werkzaamheden om iedereen te blijven voorzien van juiste en tijdige informatie. Hij zal de twee pagina's, die aan Brielle zijn toebedeeld, gaan vullen met de berichten, die voor onze kerk van belang zijn. Artikelen, die lezenswaardig zijn voor de hele parochie zal hij aanleveren aan de centrale redactie; deze gaat het eerste gedeelte van het blad vullen.

Nu twijfelen wij niet aan de inzet van Huub, maar toch hopen wij dat er mensen zullen zijn die de opengevallen plaatsen in de redactie willen innemen. Huub zal u met alle liefde inwerken.

Leo van der Molen, voorzitter a.i. BC Brielle

VAN OUD NAAR NIEUW 3: EEN NIEUW PAROCHIEBLAD

Aan alles komt een einde. Ook aan uw vertrouwde kerkblad. Dit is de allerlaatste uitgave. In december mochten wij u al melden dat er in 2018 een nieuw Parochieblad verschijnt voor de gehele Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. En eind maart is het zover! In de week vóór Palm-pasen wordt het nieuwe Parochieblad bij u in de bus gestopt en vanaf zondag 25 maart liggen er exemplaren achter in de 6 parochiekerken.

Er is een hoofdredactie die gevormd wordt door 3 mensen van verschillende locaties. Ook voor de lokale redacties zijn er per locatie één of meerdere parochianen gevonden die het lokale nieuws verzamelen en op de lokale pagina's zetten. Uw kopij voor het nieuwe parochieblad kunt u blijven sturen naar de bekende mailadressen die in dit Kerkblad staan. Wel vragen wij u om uw bijdrage te beperken tot maximaal 250 woorden en in "Word" of "Open Office" aan te leveren. Beslist geen PDF documenten opsturen, die kunnen niet verwerkt worden. Het blad zal in groot formaat, A4, en fraai in full color worden uitgevoerd, maar de kosten zullen zeer beperkt blijven, mede dankzij de grotere oplage. De bezorging zal als vanouds verzorgd worden door vrijwilligers van uw eigen geloofsgemeenschap. Daarnaast kan het blad ook op de website van onze parochie bekeken worden en kan het per mail toegestuurd worden.

Nog even geduld dus, maar eind maart is het zover: één Parochieblad voor de gehele parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Wij geloven er vol vertrouwen in! **Werkgroep Communicatie NPG**

DOORGROEIEN IN GELOOF: THEMA AVOND OVER GELOOF EN KERK

Dit is een nieuw initiatief waarbij we met thema-avonden over geloof en kerk catechese aan volwassenen in de parochie een nieuwe impuls willen geven. Het is de bedoeling dat er elke maand een ander thema is en een andere spreker.

Pelgrimeren: gaan in oude voetsporen.

Op donderdag 22 maart, Nobelstraat 22 te Brielle, zal dhr. Léon Janssen een lezing geven over het verschijnsel pelgrimeren. De avonden beginnen om 20:00u en zullen duren tot 21:30u.

Pelgrimeren is reizen naar een heilige plaats. Het verschijnsel wordt ook wel bedevaart genoemd. Ze hebben vaak een moreel of spiritueel karakter. Sommige pelgrimages worden op eigen initiatief gehouden, soms ook is het de vervulling van een religieuze plicht. In veel wereldgodsdiensten is het pelgrimeren een belangrijk onderdeel van de geloofspraktijk. Een bekend voorbeeld in het christendom is de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. In de islam is de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka, wellicht het meest bekend.

Dhr. Léon Janssen (1946) is een fervent wandelaar van lange-afstandspaden. Al lopend in een tempo van 5 km per uur zie je wereld om je heen toch op een andere manier, vindt hij. Toen hij na 40 jaar afscheid nam van het onderwijs, rijpte bij hem het plan om ook de bedevaart naar Santiago de Compostella te maken. Vorig jaar heeft hij de 800 km lange Camino Francais naar Santiago gelopen. Hij wil u graag meer vertellen over het verschijnsel pelgrimeren en daarbij ook vertellen over zijn ervaringen op de verschillende pelgrimages die hij heeft gemaakt. Daarbij zal hij naast woorden u ook beelden laten zien van plaatsen waarover hij zal vertellen. U bent van harte welkom.

Pastorale Team, pastor Desiree Bühler en pastoor Hans Smulders



BLIJF DE WAARHEID, JEZUS, ZOEKEN *

Zondag 11 maart zal er een kinderwoorddienst zijn. De kinderen gaan na het openingsgebed naar de Ten Havezaal om hen de kans te geven God te leren kennen op hun eigen niveau.

De Bijbel heeft heel veel bladzijdes, maar wat is het hart van de Bijbel? Wat is de belangrijkste boodschap uit al die verhalen? In het evangelie van deze zondag staat de kerntekst van de hele Bijbel.

Het vers Johannes 3, 16 luidt: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben.”
Ingrid den Bakker

JESUS CHRIST SUPERSTAR



Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert 10age7 een filmavond en bent u/jij van harte welkom om mee te kijken naar de film Jesus Christ Superstar.

De filmavond zal gehouden worden in de Nobelstraat 22 te Brielle.

Inloop vanaf 18.45uur. De aanvang van de film is om 19.00 uur.

Er zal een collecte worden gehouden voor Stichting Ghana Medical Support.

Vindt u/jij het leuk om mee te kijken, stuur

dan een app of bericht naar: 06-15286157 óf tenage7@hotmail.com

Vermeld naam, telefoonnummer en aantal personen.

Zien we elkaar de 9de?

*** Zie noot van de redactie achterin deze uitgave.**

(HET) HEILIGE IN HET ZONNETJE ...

“Oefenen in Levenskunst” luidt de naam van de workshop, waaraan ik het afgelopen jaar heb deelgenomen. (Inmiddels heb ik een accreditatie om deze workshop ook zelf te begeleiden. Maar dit terzijde.) Als inleiding van één van de avonden werd de geschiedenis van St. Patrick verteld. We vieren zijn gedachtenis op 17 maart. St. Patrick is rond 373 geboren in Schotland. Op zijn 16e wordt hij ontvoerd door piraten en verkocht als slaaf. Tijdens zijn zes jaar durende slavernij krijgt hij steeds vaker religieuze visioenen en put hij kracht uit het geloof. Hij ontsnapt, reist naar Frankrijk en wordt priester. In 431 krijgt hij van de paus de opdracht om naar Ierland te gaan en er het evangelie te verkondigen. St. Patrick heeft echter zo zijn eigen manier van verkondigen, van evangeliseren. Hij ondervindt natuurlijk de meeste tegenstand van de druïden (priesters in de oude Keltische beschaving). Zij willen vasthouden aan hun



eigen heilige rituelen en gewoonten. Geleidelijk aan laat Patrick hun zien dat de overgang van hun inzichten naar die van het christendom niet zo'n grote stap is. In plaats van oude Keltische symbolen uit te bannen nemen St. Patrick en zijn medebroeders veel gebruiken en tekens van het heidense geloof over. Zo wordt Christus min of meer gelijkgesteld met de Keltische zonnegod. We zien dit terug in het kruis, dat op allerlei plaatsen in Ierland nog terug te vinden is.

Aan het Latijnse kruis is een cirkel (zonnescijf) toegevoegd. Christus is als het ware de zon van hun(en ook ons) bestaan. De uiteindelijke vervulling van al hun (en ook onze) verwachtingen. Verder gaat het verhaal, dat hij het klavertje gebruikt als een metafoor om de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest uit te leggen. Het klavertje drie heeft ook de vorm van een kruis. Het kruis, een teken van perfecte eenheid. Zo gelukt het Patrick toch het gehele eiland voor Christus te winnen. Het - 5 -



gehele eiland

bekendste gebed, dat aan St. Patrick wordt toegeschreven heet “*The Breastplate*” (= Het borstschild). Het doet heel sterk denken aan een uitspraak van de apostel Paulus aan de christenen van Galatië: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” (Gal. 2:20) Een klein gedeelte daaruit citeer ik hier:

*Christus zal mijn schild zijn vandaag
tegen gif, tegen vuur, tegen verdrinking en onheil,
tot de dag van zijn heerlijke komst.
Christus is naast mij, Christus is voor mij,
Christus staat achter mij,
Christus is in mij, Christus is onder mij,
Christus troont boven mij,
Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn
linkerhand,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik ga zitten, Christus wanneer ik opsta.
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.*

St. Patrick sterft in het jaar 461. Ieder jaar wordt in Ierland (maar ook daarbuiten) op 17 maart St. Patrick(sday) gevierd.

Henk Lugtenburg

Spreuk van de maand

St. Patrick gaf in zijn tijd mensen de ruimte in hun opvattingen, wees deze niet op voorhand af. Deze maand een gezegde in het verlengde van de opstelling van St. Patrick:

“Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen, mensen ook.”

**KOPY VOOR DE DIGITALE ZEVENSPRONG VAN APRIL 2018
EN VOOR HET NPG PAROCHIEBLAD VAN MEI 2018**

Bij voorkeur per e-mail, platte tekst in Word (.doc of .docx) of
OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman
Foto's en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage

INLEVEREN UITERLIJK DINSDAG 27 MAART

EERSTE HEILIGE COMMUNIE *

De laatste weken zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie met zes communicantjes. De middagen, waar ook enkele ouders aan meedoen, verlopen ontspannen en de kinderen zijn heel betrokken. Er heerst een fijne sfeer.

Vaste onderdelen van de voorbereiding zijn het bidden van het 'Onze Vader', terugkomen op de vorige les (huiswerk), een stukje lezen uit de jeugdbijbel, daarover praten (opdrachten doen) en dan een creatieve activiteit. Misschien heeft u al iets achter in de kerk zien staan?

We brengen ook een bezoek aan de kerk, waar we elke keer weer aandacht besteden aan iets wat we in de kerk zien. Wat is het en welke betekenis heeft het voor ons? We eindigen met het bidden van het 'Wees gegroet'. We zullen de kinderen in deze 40-dagentijd zoveel mogelijk proberen te betrekken bij wat in de kerk speelt. Zo zullen we een gezamenlijke sobere maaltijd met elkaar eten en Palmpasestokken maken.

U heeft 11 februari al kunnen kennismaken met onze communicantjes; zie de foto's op de Algemene Fotopagina op de website van onze gemeenschap: www.rkparochiebrielle.nl



Het Eerste Communieproject zal nog een aantal bijeenkomsten hebben en op 15 april zullen de kinderen tijdens een feestelijk viering hun Eerste Communie ontvangen.

We hopen dat u hiervan getuige wilt zijn en nodigen u van harte hiervoor uit.

Team voorbereiding 1^{ste} Communie

TIJDEN, PLAATSEN, INTENTIES, VOORGANGERS MAART *

4. 9.30 Brielle (YK) Jan en Carlo Kösters
Jan Wesseling, Jopy Grootscholten
11. 9.30 Brielle (W&C) Gerard Cuppen, Harry Linders
Overleden ouders Linders
18. 9.30 Brielle (HS) Voor de zieken van onze parochie

Palmzondag

25. 9.30 Brielle (HS) Theo van der Horst, Jan v. d. Werf

Witte Donderdag

29. 20.00 Brielle (HS) Adriaan Zevenhoven

Goede Vrijdag

30. 15.00 **BK***

Kruisweg in de ommegang

- 19.00 Brielle (HS) **Herdenking lijden en sterven van Jezus**

Paaszaterdag

Paaswake

31. 22.00 **BK*** (HS) Harry Linders, Remco Hartlief

Hoogfeest van Pasen

- 1 april 9.30 **BK*** (PV) Kees en Sophie van Bohemen
Overl. ouders Dingemans-de Winter
Jopie Grootscholten, Harry Linders
Jan en Carlo Kösters

***BK:** Bedevaartskerk

YK: Pater Jouri Konchenko

W&C: Woord en communieviering

HS: Pastoor H. Smulders

PV: Pater PH. v. d. Veer

AGENDA MAART *

2. 10.00 Eerste Vrijdagviering Ommeloop
5. 20.00 Ouderavond 1^{ste} communicantjes
7. 15.45 Voorbereiding 1^{ste} communie
17.45 Vastenmaaltijd
9. 17.30 Bijeenkomst 10Age7
18.30 Inloop filmavond 10Age7, aanvang film 19.00 uur
11. 9.30 Woord en communieviering met Kinderwoorddienst
12. 20.00 Woord van Leven avond, Brielle
14. 15.45 Voorbereiding 1^{ste} communie
19. 20.00 Ouderavond 1^{ste} communicantjes

21. 15.45 Voorbereiding 1^{ste} communie
17.45 Vastenmaaltijd, Ten Have-zaal
22. 20.00 Thema-avond “Pelgrimeren” , Brielle
25. 9.30 Palmpasenviering voor Jong en Oud.
Palmpaasoptocht
27. 10.00 Deadline kopij nieuw parochieblad editie Mei 2018
29. 17.45 Vriendschapsmaaltijd Witte Donderdag
20.00 Eucharistieviering Brielle
30. 15.00 Kruisweg Goede Vrijdag, Martelveld Bedevaartkerk
19.00 Herdenking lijden en sterven van Jezus, parochiekerk
31. 22.00 Paaswake, Bedevaartkerk
- 1 april 9.30 Hoogfeest van Pasen, Bedevaartkerk
- Vanaf 14 februari t/m 31 maart: Extra collecte voor de Vastenactie
Op elke maandagochtend vanaf 9.30 uur inloopochtend voor iedereen!



Actie KerkBalans 2018 *

De Actie KerkBalans 2018 gaat voor onze geloofsgemeenschap binnenkort weer van start. Begin april zal bij u weer een schrijven worden aangeboden waarin we om uw financiële steun vragen.

We hebben die financiële bijdrage hard nodig om onze kerk aan de Nobelstraat goed te laten functioneren.

Hierbij alvast de beknopte begroting voor 2018:

RK kerk Martelaren van Gorcum te Brielle

Begroting 2018

Baten	Lasten
Bijdragen parochianen € 60.000.	Onderhoud kerkelijke gebouwen € 27.500.
Pastoraat € 45.000.	Onderhoud begraafplaats € 2.000.
Opbrengst bezittingen € 27.000.	(Energie-)kosten vieringen € 14.500.
Subsidies e.d. € 4.250.	Verplichte bijdragen € 2.500.
Incidentele inkomsten € 500.	Administratie- en beheerkosten € 5.000.
Begrotings tekort € 4.750.	

Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Namens de Werkgroep
Fondsenwerving

10AGE7

Vrijdag 9 maart organiseert 10age7 in het kader van de vastenactie een filmavond. Gekozen is voor de film **Jesus Christ Superstar**. De verfilming van de legendarische rock-opera uit de beginjaren '70 van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. De film gaat over de laatste weken uit het leven van Christus.

U kunt meekijken als u wilt. De film vangt aan om 19.00uur (inloop vanaf 18.45) Er is géén entree, maar wel een collecte, waarvan de opbrengst gaat naar het vastenactieproject Ghana Medical Support. (De avond zal rond 21.00uur eindigen). Opgeven van te voren is gewenst en dit kan via 06-15286157 (Bartholde v.d. Loos) of per email naar tenage7@hotmail.com. Vermeld uw naam, telefoonnummer en aantal personen. VOL=VOL dus om teleurstelling te voorkomen meldt u zo snel mogelijk aan.

10AGE7: VERSLAG ZOLDERAVOND *

Deze avond was wel heel bijzonder. We hebben namelijk een Bijbelverhaal vergeleken met een voetbalwedstrijd? hoor ik u denken; dat was ook wel ónze eerste reactie. Moeizaam ging het van start. Een man ging uit zaaien, u kent het verhaal vast wel. Een deel van het zaad viel in goede aarde, een ander deel op de rotsen en nog weer een deel groeide tussen de distels en verstikte. Wat brengt jou in je leven tot het einddoel? Wat maakt een voetballer dat hij tot scoren komt? Is het veld van invloed? Of de manier waarop hij traint? Laten wij ons genoeg geestelijk trainen, door Bijbel te lezen, naar de kerk te gaan? Luisteren wij naar de Coach? Na drie keer het verhaal te hebben gelezen en allerlei plekken en mensen op en rond het voetbalveld te hebben bekeken waren we bijna niet meer te stoppen zo leuk en ook diepgaand ging het er aan toe. Zelfs het publiek bij het voetbal, de mensen in de kerk, zijn van onschatbare waarde om honderdvoudig vrucht te kunnen dragen. Je moet het maar verzinnen om op deze manier met een

Bijbelverhaal bezig te zijn, maar het heeft ons wel geïnspireerd en daar gaat het om.

Witte Donderdag 29 maart zal er voorafgaande aan de viering een Pesachmaal worden gehouden (voor jong en oud). In onze gemeenschap beter bekend onder de naam vriendschapsmaaltijd. De traditie waarin Jezus opgroeide, het Oude Verbond, krijgt op die avond de link naar het Nieuwe Verbond. Wij christenen zijn daar onderdeel van en staan op die avond daarbij stil. De communicanten met hun gezinnen worden daarbij in het bijzonder uitgenodigd, omdat de eucharistie en de instelling van het priesterschap op deze dag centraal staan en wij hopen dat zij in deze traditie mogen groeien. Wilt u ook deelnemen dan kan dat mits er nog plek is. Informeer hiervoor bij Bartholde v.d. Loos 06-15286157. Aanvang maaltijd 17.45 uur in het parochiehuis. 20.00uur avondviering.

Vrijwillige bijdrage i.v.m. de onkosten.

VRIENDSCHAPSMAALTIJD *

Op Witte Donderdag 29 maart vieren we het laatste avondmaal om 17.45 uur in het parochiehuis, Nobelstraat 22, Brielle. Tijdens deze maaltijd stelt Jezus de communie in. Hij rijkt voor de allereerste keer de communie uit. De communicantjes worden voorbereid op hun eigen eerste heilige communie.

We willen graag alle ouders met kinderen uitnodigen om samen met de communicantjes deel te nemen aan onze vriendschapsmaaltijd. Net als Jezus in die tijd gaan we met vrienden aan tafel. We hebben een Pesachmaal waarbij we de bevrijding uit Egypte herdenken en tevens het instellen van de communie door Jezus.

Na de maaltijd is om 20.00 uur de viering van Witte Donderdag in de kerk in Brielle.

In verband met de inkopen willen we u vragen om u aan te melden. Dat kan via de mail: jongenoudbrielle@gmail.com of app

06-22575091

Ilse

BERICHT VAN DE PASTORAATSGROEP

Wij zijn druk in gesprek over allerlei onderwerpen en activiteiten.

Op maandag 26 februari is er een bijeenkomst van de lectoren geweest om eens met elkaar te overleggen over de huidige gang van zaken en hoe we eventueel wat kunnen verbeteren. Het is altijd goed om het werk dat je doet af en toe te evalueren.

Verder komen de kosteren ook weer een keer bij elkaar; een datum wordt gepland. De groep ouderenbezoekers komt 5 maart aan de beurt. Het is belangrijk om de vrijwilligers zo af en toe een steuntje in de rug te geven. Dat gebeurt natuurlijk ook door elk jaar iets leuks te organiseren voor onze vrijwilligers, want zonder vrijwilligers, dus wij, parochianen, kan de Kerk niet draaien.

Het jongerenwerk van tenage7 heeft ook ondersteuning nodig en de kindergroep die de KWD en de Dienst voor Jong & Oud voorbereiden wordt begeleid door pastor Bühler en Pastoor Smulders. Professionele ondersteuning is nl. ook hard nodig.

De 6 communicantjes, die zich op 11 maart hebben voorgesteld, zijn hard bezig om zich voor te bereiden voor het grote gebeuren. Het is leuk dat het een internationaal groepje is.

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer soorten vrijwilligerswerk te doen in onze Kerk, zoals de koffiezetteren op de zondagmorgen. Want hoe zou het zijn als we die koffie met lekkere koekjes moeten gaan ontberen? En de opruimers daarna ook niet te vergeten.

Het is een probleem om alle klussen goed te bezetten. Onze ouderen doen hoofdzakelijk het werk, maar die gaan natuurlijk van lieverlee ophouden. Gelukkig zijn onze jeugd- en jongerenwerkers van een jongere generatie, maar wij hopen toch dat meer jongere parochianen zich gaan inzetten.

Want **wij** zijn de Kerk, wij vormen een gemeenschap met elkaar, waarbij we lief en leed met elkaar delen.

Daarom vindt de pastoraatsgroep het ook zinnig om een koffie-inloopochtend te hebben op maandagmorgen, waar iedereen zomaar binnen kan lopen voor een bakkie troost. Dat is voor de parochiewachten ook gezellig, want deze mensen zitten daar om in de Pastorie gastvrijheid te verlenen voor degenen die buiten de kerktijd om zo maar contact willen hebben. Wilt u komen maar bent u niet in staat om zelfstandig er heen te gaan, bel dan naar Miep Hink, ☎ 416291, dan wordt u gehaald en gebracht.

Pastor Desiree is op maandagmorgen aanwezig, dus heeft u behoefte aan

een pastoraal gesprek, dan kan dat ook. Samen koffiedrinken is ook een vorm van gemeenschap.

En mocht het zo zijn dat u ideeën heeft om op andere manieren bij elkaar te zijn, wij horen dat graag van u.

Dan rest ons nog om stil te staan bij het verschijnen van de laatste uitgave van de Zevensprong. Ja, je kunt misschien zeggen dat het blaadje achterhaald is, maar het heeft natuurlijk ook een lange geschiedenis. En de redactie van de Zevensprong heeft zich altijd uitgesloofd om er iets van te maken, waarvoor wij ze hartelijk danken. De mensen van de redactie gaan zich nu inzetten voor een mooi nieuw parochieblad.

Wij willen onze deelnemers van de vouwgroep heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet om de Zevensprong keurig in elkaar te vouwen. Ja, jullie werk gaat nu stoppen; jammer misschien voor de gezelligheid dat jullie werk met zich meebracht. Maar misschien vinden jullie een andere mogelijkheid om nog met elkaar contact te hebben.

De Pastoraatsgroep

VAN/VOOR ONZE ZIEKEN *

Met Diny Scheerhoorn gaat het gelukkig weer wat beter. Een telefoontje, een kaart of een bezoek stelt zij nog steeds erg op prijs. Haar telefoon luistert naar 415786

Jeanne Zwinkels is al aardig gewend in het Gasthuis en zij doet lekker mee met de activiteiten, die daar georganiseerd worden.

Mevrouw Van Wees hoopt binnenkort weer thuis te kunnen komen.

Tiny Zijp is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Maar als u deze Zevensprong leest zal ze ongetwijfeld weer thuis zijn.

Voor deze parochianen en voor alle andere zieken en/of ouderen het volgende gebed:

Schepper Van licht en donker,
wij danken U voor al Uw weldaden.

Wij danken U voor alle mensen
met wie wij ons leven mogen delen.

Wij vragen U:

Blijf ons met Uw zorg omgeven,
bewaar ons in de komende nacht

en geef, dat wij geborgen blijven in Uw Liefde.

Wij wensen u veel kracht en wijsheid toe.

Miep Hink

FAMILIEBERICHTEN

Graag willen wij onze dank betuigen voor de spontane felicitaties bij ons 60 jarig huwelijk. De mooie bloemen van het kerkbestuur en de parochianen hebben wij zeer gewaardeerd; wij spreken daarvoor onze hartelijke dank uit. De aanwezigheid van de vele geloofsgenoten tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 11 februari hebben wij zeer op prijs gesteld. Het waren voor ons warme ervaringen.

Wim en Conny de Hertogh

TIJDENS DE VASTENTIJD

Beste parochianen,

	<p>Kunnen wij in deze Vastentijd weer op jullie goedgunstigheid rekenen om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.</p> <p>Zoals gewoonlijk kunt u achterin onze Kerk aan de Nobelstraat uw goede gaven kwijt.</p>
--	--

Bij voorbaat onze dank.

De pastoraatsgroep

In verband met de inkopen willen we u vragen om u aan te melden. Dat kan via de mail: jongenoudbrielle@gmail.com of app 06-22575091

Ilse

SOCIALE MEDIA EN EMAIL *

De afgelopen 2 maanden is er op deze plaats aandacht besteed aan het feit, dat onze Brielse kerk sinds enige tijd gebruik maakt van sociale media om ieder, die dat wil, op de hoogte te houden van actueel nieuws dat op de website wordt gepubliceerd.

Na een geslaagde proef is er nu een aanvulling: de “Mededeling” mailing. Deze bevat hetzelfde bericht als wat er op [Facebook](#): Rkkerk Brielle en [Twitter](#): twitter.com/rkkerkbrielle (@rkkerkbrielle) gepubliceerd wordt.

Reden voor introductie van de “Mededeling” mailing is, dat er veel meer

mensen email gebruiken dan Facebook en Twitter. Uiteraard wordt er met de emailadressen discreet omgegaan.

De berichten hebben meestal een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de website. Zo mist u geen enkele actualiteit uit uw kerk meer.

Aanmelden voor de “Mededeling” mailing is eenvoudig: u stuurt een email naar rkkerkbrielle@gmail.com met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” of u meldt zich aan via de website. Huub v. Niekerk

VOORBEREIDING VAN PALMPASEN



Op zaterdag 24 maart gaan we Palmpaasstokken maken voor de viering op Palmzondag. Dat wordt gedaan in het parochiehuis van 13.30-15.00 uur. De stok gaan we zelf maken. Neem daarvoor mee:

- een kruis gemaakt van 2 stevige latjes van 75 cm en 50 cm
- spulletjes om aan de stok te hangen, zoals paaseitjes, theezakjes, verpakte (ontbijt)koek, waxinelichtjes, sinaasappel of mandarijn.

Wij zorgen voor crêpepapier en een broodhaantje. Het maken van een palmpaasstok is arbeidsintensief en daarom zou het fijn zijn als een ouder meekomt om uw eigen kind daarbij te helpen.

Tijdens de viering van 25 maart worden de Palmpasen stokken gezegend en na afloop kan uw kind de palmpaasstok brengen naar een zieke of eenzame medeparochiaan. Na de dienst kunnen wij u een naam en adres geven.

Op zondag 25 maart in de viering voor Jong en Oud vieren we Palmpasen in onze kerk; aanvang 9.30 uur. Ook kan je dan je vastenspaarpotje inleveren.

Ilse

NOOT VAN DE REDACTIE

De artikelen in deze uitgave met een * verschijnen ook in het NPG Parochieblad van april. Dit is een gevolg van het feit dat de redactionele deadlines van beide bladen samenvielen.

CONTACTPERSONEN IN DE PAROCHIE MARTELAREN VAN GORCUM

Abbenbroek	Mevr. W. Venstra	Molenstraat 18	3216 BL ☎ 662 726
Brielle	Mevr. I. Geurink	Reede 135	3232 CT ☎ 413 056
Heenvliet	Mevr. E. Dordregter	Donjonstr 30	3218 VD ☎ 664 084
Oostvoorne	Dhr. W.v.Tiggelhoven	Valkenlaan 33	3233 BV ☎ 485 587
Rockanje	Mevr. M. Wensen	Abeelstraat 6	3235 VA ☎ 402 478
Vierpolders	Mevr. M. Janse	J. Tichelerlaan 35	3237 AR ☎ 479 340
Zwartewaal	Mevr. L. Benne	Hollemarestraat 72	3238 XJ ☎ 663 707

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink ☎ 416 291 en met het parochiehuis ☎ 412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig is kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

KERKDIENSTEN EN TIJDEN MAART 2018

BRIELLE Parochiekerk, Nobelstraat 24

Zondagmorgen: 9.30 uur

Ommeloop vrijdag 2 maart: 10 uur Eerste
vrijdagviering

BIJZONDERE VIERINGEN

Zondag 11 maart: 9.30 uur

Woord- en communieviering voor en met Kinderen

Zondag 25 maart 9.30 uur

Palmpasen viering voor Jong en Oud

Paasoptocht. Voorganger pastoor Smulders

Witte Donderdag 29 maart: 20 uur

Plechtige Eucharistieviering met pastoor Smulders

Goede vrijdag 30 maart

Kruisweg in de Bedevaartskerk 15 uur

Herdenking van de dood van Jezus in Parochiekerk 19 uur

Voorganger pastoor Smulders

Paaszaterdag 31 maart 22 uur

Paaswake: viering met ontsteken van het paasvuur

Voorganger pastoor Smulders

Zondag 1 april Hoogfeest van Pasen

Eucharistieviering in de Bedevaartkerk

Voorganger pastoor Smulders