

**R.K. KERK VAN DE
HH. MARTELAREN VAN GORCUM
TE BRIELLE**

DEEL VAN DE R.K. PAROCHIE NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

**HEENVLIET ROCKANJE ABBENBROEK BRIELLE
OOSTVOORNE VIERPOLDERS ZWARTEWAAL**



H. Jozef, 19 maart Foto: H. van Niekerk

www.rkparochiebrielle.nl

www.rkkerkbrielle.nl

ZEVENSPRONG

M A A R T 2 0 2 0

COLOFON
RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE
onderdeel van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

MISINTENTIES: NL25INGB 0000 563 140
ten name van: Algemene Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v.
Misintentie. Opgave via misintenties@rkkerk-brielle.nl

Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle (0181) 412 142
⇒ Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur,
behalve op de vrijdagen ⇐

Pastoor H. Smulders pastoor_smulders@rk-npg.nl
Pater J. Konchenko sdb Jan van Almondeweg 63
3176 VA Poortugaal 06-4514 4377

Diaken S. Lokken diakensteef@gmail.com

Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en afspraken voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.

Pastoraatsgroep pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl
mw. M. Hink (tot 1 maart 2020) (0181) 416 291
mw. I. Niks
Henk Lugtenburg (0181) 416 995

Beheercommissie

Voorzitter vacant
Secretaris H. van Niekerk secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder J. van de Wiel budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Lid M. Zijlmans

Bijdrage Actie Kerk Balans (A K B)

NL25INGB 0000 563 140 ten name van
Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523
Email: actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

Werkgroep Caritas

Mw. I. den Bakker, 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie H. Stricker- v.d. Kroon (0181) 402 528
ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Beheer kerkhof: M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Contact- en nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (alleen via website) en **Parochie nieuwsblad “Pieckfijn”**
Redactie: H. van Niekerk redactie@rkkerk-brielle.nl

Inhoudsopgave

Blz. Titel

- 1.....Inhoudsopgave
- 2.....Van de redactie
- 2.....Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn
- 2.....Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk
- 3.....Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
- 3.....Kopijdatum voor de *digitale* Zevensprong april
- 3.....Wandelend op weg naar Pasen
- 4.....Nieuws van KBO-PCOB
- 4.....Sams Kledingactie gaat door
- 5.....Wijziging bij opgave en betaling van misintenties
- 6.....Palmstokken versieren
- 6.....Familieberichten
- 6.....Praten met de pastoor
- 7.....Sacrament van boete en verzoening (de Biecht)
- 7.....Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook
- 8.....Contactpersonen in de kerk
- 8.....Langskomen of contact ?

Van de redactie

Wegens beperkte ruimte in de Pieckfijn kan een deel van de inhoud van deze uitgave in verkorte vorm in de Pieckfijn april editie verschijnen en kunnen artikelen daar ontbreken. De geplaatste foto's kunnen verschillen met die in de Pieckfijn.

Verschijningsdatums Zevensprong en Pieckfijn

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt **1 april**.

De april editie van de Pieckfijn verschijnt **10 maart**.

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

Voor iedereen heeft de kerk zijn eigen betekenis.

Het is een plek waar wij feest vieren, rouwen of juist rust zoeken.

Het is een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

Om er voor te zorgen dat wij onze kerken voor de toekomst kunnen behouden hebben de gemeenschappelijke kerken “net als ieder jaar” weer de **Actie Kerk Balans** georganiseerd.

Deze wordt dit jaar gehouden vanaf zaterdag 19 januari. De

Beheercommissie Brielle heeft, net als in voorgaande jaren, besloten om de start van de AKB te verschuiven naar woensdag 8 april.

De belangrijkste redenen dat wij dit doen zijn:

- januari is een van de koudste maanden van het jaar, straten kunnen glad zijn wat gevaarlijk is voor de meestal al wat oudere AKB vrijwilligers, waar wij zuinig op zijn.

- in januari is het ook vroeg donker en zijn veel mensen geneigd om 's avonds niet de deur open te doen.

De kerk is ieder jaar weer afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage en wij hopen daarom ook dit jaar dat wij in de maand april met de Aktie Kerk Balans weer op u mogen rekenen.

De Beheercommissie Brielle

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

1-3.	09:30	Brielle	(SL) Joep Vanhommerig, Hettie Goos
6-3.	10:00	Ommeloop	(HS) Eerste Vrijdag viering
8-3.	09:30	Brielle	(HS) Wouter Verhaar
15-3.	09:30	Brielle	(YK) Gerard Cuppen GEANNULLEERD
22-3.	09:30	Brielle	(RW) Jaap Glas GEANNULLEERD
29-3.	09:30	Brielle	(YK) * GEANNULLEERD
3-4.	10:00	Ommeloop	(HS) GEANNULLEERD
5-4	09:30	Brielle	(HS) GEANNULLEERD

*: bij publicatie geen misintentie bekend.

HS: Pastoor H. Smulders

RW: Pastor R. Winkelhuis

SL: diaken S. Lokken

WF: Pastor W. Froger

PV: Pater P.H. v.d. Veer ofm. Cap.

YK: Pater Y. Konchenko, sdb

Kopijdatum voor de **Zevensprong** van april 2020

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 februari aan redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman.

Wandelend op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen willen we één keer per week op de woensdagochtend (te beginnen op Aswoensdag 26 februari) gaan wandelen en wel op de woensdagochtend.

Waarom wandelen?

Goed beschouwd heeft wandelen een wat suffig imago. Het gaat niet zo snel. Het is niet spectaculair. Met uitzondering van het snelwandelen kun je er geen prijzen mee winnen. Bij wandelen gaat het doorgaans niet om het presteren, de afstand en de snelheid. Het gaat erom, dat je even in het moment leeft, al wandelend de dingen om je heen (Gods schepping) op je in laat werken. Het is overigens bewezen, dat wandelen goed is voor lichaam en geest. Het ontstrest. En wat is er nu mooier in de vastentijd om daaraan te werken.

Hoe ziet het programma er voor die woensdagochtenden uit?

We starten om 10.00 uur in de kerk met één van de lezingen of de psalm van die dag gevolgd door een korte meditatie of gedachte.

Daarna – dat zal zo rond 10.15 uur zijn – gaan we op pad voor een wandeling van 30 tot 45 minuten. Teruggekomen bij de kerk drinken we met elkaar een kopje koffie of thee en gaat ieder weer zijn/haar eigen weg.

Je hoeft je niet speciaal op te geven. Je kunt gewoon met ons meedoen. Je verplicht je niet om alle 7 woensdagen te komen. Wil je één of twee keer meelopen, prima.

En... een hele belangrijke: Het gaat altijd door! Weer of geen weer, wij blijven altijd in de weer.

Belia en Henk Lugtenburg

Nieuws van KBO-PCOB

Inmiddels alweer meer dan een jaar geleden zijn de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) een fusie aangegaan. Brielle bezit een actieve afdeling van deze (gezamenlijke) bond. Zo wordt er eenmaal per maand een contactmiddag georganiseerd. Meestal staat er dan een interessant onderwerp op het programma met leuke, kundige sprekers. Op dinsdag 17 maart komt de heer C. Aantjes ons meer vertellen over spreekwoorden en gezegdes.

Heeft u zin om zo'n contactmiddag eens bij te wonen? U bent van harte welkom. We starten om 14.00 uur in de Sjoel aan de Turfkade.

Henk Lugtenburg

Sams Kledingactie gaat door!



Vele jaren heeft Kees Teuben de inzameling van kleding voor Sams Kledingactie (voor Mensen in Nood) verzorgd. Tweemaal per jaar was het een vertrouwd beeld op de zaterdagmorgen aan de

Hinder. Een komen en gaan van mensen, die overtollige kleding verpakt in vuilniszakken kwamen inleveren. De opbrengst van zo'n ochtend inzamelen was altijd weer goed. Aan het eind van zo'n ochtend lag er

meestal een berg van 150 tot 200 zakken. Inmiddels zijn Kees en zijn gezin echter verhuisd naar Friesland. Omdat het hier om een uiterst succesvolle actie ging, zou het zonde zijn als er door het vertrek van Kees en zijn gezin een einde aan zou komen. Daarom hebben we gezocht naar een alternatieve locatie en deze ook gevonden. Inmiddels is ook de datum van de inzameling bekend. Het betekent, dat u op **zaterdag 25 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur** uw kleding in kunt leveren in de **achtertuin van de pastorie**. Deze is bereikbaar via de **Venkelstraat (tegenover nummer 20 de ingang van CBS Het Geuzenschip)**.
Henk Lugtenburg

Wijziging bij opgave en betaling van misintenties

Het is ons duidelijk geworden dat parochianen zonder computer door de digitalisering bij opgave en betaling in de problemen zijn gekomen. Niet alleen kunnen zij moeilijk misintenties opgeven, ook de betaling levert problemen op. Het is weer mogelijk om contant te betalen, maar onze voorkeur gaat er naar uit dat u gebruik maakt van een bankoverschijvingskaart. Dit is nu ook een optie die via onze website wordt aangeboden. Alle benodigde gegevens, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer, staan daar bij. Deze gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de Pieckfijn als de Zevensprong. Anderen maken gebruik van familieleden of bekenden om de misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u. Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:

- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Betaling via bankrekening OF met een bankoverschrijvingskaart OF uit de overlijdenscollecte OF meerdere opties indien het laatste saldo ontoereikend is.

Vanwege de lange tijd van ca. 6 weken die ligt tussen de sluitingstijd van de kopij en de ingangsdatum van de Pieckfijn, is besloten om de misintenties alleen in de Zevensprong en op de website te publiceren.

Palmstokken versieren



We willen alle kinderen en ouders van harte uitnodigen op palmstokken te komen versieren op zondagochtend 29 maart na de viering. (Om ongeveer 10.30 uur).

Wat is daarvoor nodig?

- twee stokken in de vorm van een kruis, bijvoorbeeld 60x40cm of 75x50 cm
- twee mandarijnen (staan symbool voor het zuur dat Jezus aangeboden kreeg toen Hij aan het kruis hing)
- 30 rozijnen (symboliseren de muntstukken die Judas ontving voor het verraden van Jezus)
- 12 paaseitjes (staan voor de 12 volgelingen van Jezus)
- evt. extra versiering, bv: koekjes, theezakjes, theelichtjes...

Voor het crêpepapier, het broodhaantje en de palmtak wordt gezorgd. Met de palmpasenviering op zondag 5 april (om 9.30 uur in de kerk in de Nobelstraat) dragen we deze mooie stokken in een optocht door de kerk, zoals de mensen dat ook deden toen Jezus in Jeruzalem kwam.

De palmstok wordt gegeven aan een medeparochiaan die zo'n stok goed gebruiken kan als aanmoediging in een moeilijke situatie. We hopen dat er veel stokken versierd gaan worden, zodat we veel mensen blij kunnen maken!

Familieberichten

Overleden:

Gerardus Jacobus (Gé) Lens (*2-12-1933 † 17-02-2020)

Theodorus Wilhelmus (Ted) van der Heijde (*11-12-1932 † 23-02-2020)

Wij wensen de familieleden sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Praten met de pastoor

Door de grootte van de parochie lukt het de pastoor niet om elke dag in Brielle aanwezig te zijn. Toch kunnen wij het ons voorstellen dat u graag

met hem in gesprek wilt. Elke woensdagmiddag van 12:00 tot 14:00 uur is de pastoor in de pastorie aanwezig. U kunt zonder afspraak langs komen. Echter, hij vindt het fijn als mensen per mail aan hem laten weten dat ze langs komen.

Sacrament van boete en verzoening (de Biecht)

In de vastentijd is het mogelijk om ook persoonlijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Iedere woensdagmiddag is pastoor Smulders tussen 12.00 uur en 14.00 uur in de pastorie in de Nobelstraat hiervoor beschikbaar. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, neemt u dan wel even contact met hem op. Graag via e-mail pastoor_smulders@rk-npg.nl melden met vermelding van uw telefoonnummer, zodat hij u terug kan bellen als hij voor dringende zaken is weggeroepen.

Laatste nieuws via mailing, Twitter en facebook

In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat al sinds een jaar een “advertentie” voor de Mededeling-mailing.

Sinds de opzet van onze facebook pagina ([Rkkerk Brielle](#)) is gewijzigd zijn er steeds meer die ons weten te vinden, en niet alleen uit Brielle en niet alleen vanuit de katholieke gemeenschap.

Twitter ([@rkkerkbrielle](#)) en de mailing blijven. Hoewel het aantal volgers via Twitter erg laag is ten opzichte van facebook en de “Mededeling” mailing, wordt het door de RK Kerk veel gebruikt. Dus ook wij blijven Twitter gebruiken.

De berichten hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.

Het emailadres van de website is website@rkkerk-brielle.nl. Dus als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat alsnog doen. Dan stuurt u een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” of u meldt zich aan via onze website www.rkkerkbrielle.nl. Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en wordt bcc gebruikt voor de verzending. Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen? Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

Contactpersonen in de kerk HH. Martelaren van Gorcum

Abbenbroek	Mevr. W. Venstra	Molenstraat 18	3216 BL ☐ 662 726
Brielle	Mevr. I. Geurink	Reede 135	3232 CT ☐ 413 056
Heenvliet	Mevr. E. Dordregter	Donjonstr 30	3218 VD ☐ 664 084
Oostvoorne	VACANT		
Rockanje	Mevr. M. Wensen	Abeelstraat 6	3235 VA ☐ 402 478
Vierpolders	Mevr. M. Janse	J. Tichelerlaan 35	3237 AR ☐ 479 340
Zwartewaal	Mevr. L. Benne	Hollemarestraat 72	3238 XJ ☐ 663 707

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.