

**R.K. KERK VAN DE
HH. MARTELAREN VAN GORCUM
TE BRIELLE**

**HEENVLIET ROCKANJE ABBENBROEK BRIELLE
OOSTVOORNE VIERPOLDERS ZWARTEWAAL**

DEEL VAN DE R.K. PAROCHIE NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN



H. Franciscus van Assisi (1182-1226) Feestdag 4 oktober

www.rkparochiebrielle.nl

www.rkkerkbrielle.nl

www.rkkerk-brielle.nl (nieuwe website)

ZEVENSPRONG

OKTOBER 2020

COLOFON
RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE
onderdeel van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

MISINTENTIES: NL25INGB 0000 563 140 ten name van: Algemene Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintentie. Opgave via misintenties@rkkerk-brielle.nl

Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle (0181) 412 142
⇒ Parochiewacht aanwezig op werkdagen van 9.30-11.30 uur,
behalve op de vrijdagen ⇐

Pastoor (tot 5 oktober) H. Smulders pastoor_smulders@rk-npg.nl

Pater J. Konchenko sdb Jan van Almondeweg 63
3176 VA Poortugaal 06-4514 4377

Diaken S. Lokken diakensteef@gmail.com

Noodtelefoon: 06 3097 5817 Uitsluitend voor ziekenzalving en afspraken voor een uitvaart. Bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.

Pastoraatsgroep pastoraatsgroep@rkkerk-brielle.nl

mw. I. Niks

Henk Lugtenburg (0181) 416 995

Beheercommissie

Voorzitter vacant

Secretaris H. van Niekerk secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

Budgethouder J. van de Wiel budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl

Lid M. Zijlmans

Bijdrage Actie Kerk Balans (A K B)

NL25INGB 0000 563 140 ten name van

Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum

RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Email: actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

Werkgroep Caritas

Mw. I. den Bakker, 06-10392432

Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie H. Stricker- v.d. Kroon

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Beheer kerkhof: M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” (pdf en via website) en
Parochie nieuwsblad “Pieckfijn”

Redactie: H. van Niekerk redactie@rkkerk-brielle.nl

Inhoudsopgave

Blz. Titel

- 1.....Inhoudsopgave
- 2.....Van de redactie
- 2.....Verschijningsdatum Zevensprong
- 2.....Sacrament van boete en verzoening (de Biecht)
- 2.....Kopijdatum voor de Zevensprong november
- 2.....Afscheidsviering pastoor Smulders
- 3.....Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
- 3.....Vieringen tijdens Corona/COVID-19 (update)
- 5.....Vieringen na 10 juli (update)
- 5.....10Age7: 14^e seizoen gestart met thema “7x70 x vergeven”
- 6.....Sams Kledingactie gaat door!
- 7.....Leven vanuit beperkingen?
- 8.....Givt: uitbreiding gebruik QR codes en (introductie) GPS
- 10.....Misintenties
- 11.....Mailing, Twitter en facebook
- 12.....Contactpersonen in de kerk
- 13.....Langskomen of contact ?

Van de redactie

Deze editie heeft meer en uitgebreidere artikelen dan het Brielse katern van de Pieckfijn. Wilt u vaker dan 1 x per maand nieuws van de kerk in Brielle? Geef u dan op voor de Mededeling-mailing via website@rkkerk-brielle.nl. Zie ook het laatste artikel in deze uitgave.

Opmerking: de twee-wekelijkse Nieuwsbrief die via email wordt verspeid, wordt verzorgd door Ilse Schoof van de PastoraatsGroep.

Verschijningsdatum Zevensprong

De volgende editie van de Zevensprong verschijnt **1 november**.

Sacrament van boete en verzoening (de Biecht)

U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

Kopijdatum voor de Zevensprong van november

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 oktober aan redactie@rkkerk-brielle.nl in Word (.doc of .docx) of OpenDocument (.odt) lettertype Times New Roman. Kopij gestuurd aan rkkerkbrielle@chello.nl of aan het prive email-adres van de redactie wordt als niet-ontvangen beschouwd.

Afscheidsviering pastoor Smulders

Op 5 oktober 2020 wordt pastoor Smulders 70 jaar en hij heeft de bisschop laten weten dat een passend moment te vinden om de verantwoordelijkheid voor onze parochie terug te geven. Hij is sinds september 2017 waarnemend pastoor.

Op 25 oktober wordt voor het westelijk deel van de parochie in Brielle (Brielle, Rozenburg en Hellevoetsluis) een gezamenlijke afscheidsviering gehouden. **Hiervoor is reserveren verplicht!** Omdat er in onze kerk plaats is voor maximaal 50 personen, wordt de viering bij een hoger aantal reserveringen in de Bedevaartskerk gehouden. Daarom sluit het reserveren ook eerder dan gebruikelijk: op donderdag 22 oktober.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

In de Ommeloop zijn voorlopig NOG GEEN Eerste Vrijdag vieringen

4-10. 09:30 Brielle (HS) **Eerste Heilige Communie viering**
(Wegens de corona crisis is dit een besloten viering) Marja Moll

11-10. 09:30 Brielle (BP) *

18-10. 09:30 Brielle (WF) *

25-10. 09:30 ** (PT) * **Afscheid pastoor Smulders. Gezamenlijke viering voor Brielle, Rozenburg en Hellevoetsluis**

1-11. 09:30 Brielle (SL) **Allerheiligen** Kees en Sophie van Bohemen, Gerard Cuppen

2-11. 19:00 Brielle (DOP) **Allerzielen** Theo v.d. Horst

* Geen misintenties bekend bij publicatie

** Locatie (Nobelstraat of Bedevaartskerk) is afhankelijk van aantal reserveringen. Zie onze website! **RESERVEREN VERPLICHT**

(PT): pastoraal team (HS): pastoor H. Smulders

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pr. R. Winkelhuis

(SL): diaken S. Lokken (WF): pastoor W. Froger

(DOP): Dienst o.l.v. Parochiaan (BP): em. pastor B. Poortvliet

Vieringen tijdens Corona/COVID-19 (update)

Wegens de verplichte 1,5 meter afstand en gezien de capaciteit van onze kerk is besloten een maximum van **34 - 50** personen aan te houden. Het exacte aantal hangt af van de reserveringen (gezinnen/anderen). Bij twijfel, thuis blijven! Voor de vieringen gelden de volgende maatregelen:

RESERVEREN:

– Hoewel het niet meer verplicht is te reserveren, wordt het **dringend geadviseerd** om dit wel te doen om teleurstelling aan de deur te voorkomen. Reserveren kan door via de websitepagina “Kerkdiensten, tijden, reserveren” het formulier in te vullen of telefonisch via de parochiewacht (ma. t/m do, van 9:30 – 11:30). Lukt dit niet, stuur dan een email met de vereiste gegevens aan website@rkkerk-brielle.nl

HYGIËNE:

– Bij binnenkomst worden uw handen gereinigd en u volgt de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.

– Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD:

– Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt

DIENST VAN HET ALTAAR:

– Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.

– Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.

– Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.

H. COMMUNIE UITREIKING:

– Uitreiking gebeurt m.b.v. een communiescherm.

– U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.

– U mag voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen reinigen.

– Personen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

– Als u de H.Hostie niet met de hand wilt aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H.Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE:

U kunt bijdragen aan de collecte via een collecteschaal op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de **Givt-app**. Zie hiervoor het artikel op blz. 8.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING:

– Er is **alleen koorzang** en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

NA AFLOOP

– Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw of pastorie wordt voorlopig **NIET** gedaan omdat er op lokatie geen afstand kan worden gehouden.

MARIA:

– Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust.

KAARSEN

– Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.

– De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur via de QR code plaatsvinden. (zie hiervoor de **Givt app**) Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.

– De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken. Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

Vieringen na 10 juli (update)

Het is sinds 10 juli niet meer voor alle kerken verplicht is om te reserveren. Dit geldt ook voor onze kerk. Echter, gezien de toename van het aantal besmettingen, is de verwachting dat maatregelen zullen worden aangescherpt.

Gezien het beperkte aantal zitplaatsen door de 1,5 meter afstand, wordt **dringend geadviseerd om te reserveren** omdat we niemand aan de deur willen teleurstellen. Gezien de inmiddels gemiddeld 40 bezoekers, met en zonder reservering, naderen we het maximum. De richtlijn voor bankbezetting is: maximaal 2 personen (individueel/echtparen) per bank of maximaal 4 gezinsleden per bank.

Om te reserveren voor een viering zijn er 3 mogelijkheden:

- op de website het reserveringsformulier invullen.
- bellen naar de parochiewacht (maandag t/m donderdag van 9:30 – 11:30) die het formulier vervolgens voor u invult.
- zelf een email met de vereiste gegevens sturen naar website@rkkerk-brielle.nl

Alleen als u zelf het formulier invult, dan krijgt u na het verzenden een venster te zien met bevestiging en u ontvangt een bevestigingsemail. Heeft u niet gereserveerd en is er nog plaats, dan worden uw naam en contactgegevens genoteerd. De beslissing tot toelating is bij de coördinator.

10Age7: 14^e seizoen gestart met thema “7x70 x vergeven”



De kop is er af. De eerste 10age7 bijeenkomst van seizoen 14 zit erop. In de tuin van de parochie begonnen we het programma met corona tikkertje. De tikker was uitgerust met een vliegenmepper om afstand te houden tot de anderen. Eenmaal aangetikt moest je om genade roepend op je plek blijven staan, totdat een vrije loper

medelijden betoonde aan jou. Maar waarom zou je dat doen? De tikker moest de buit (een halve cake) delen met de vrije lopers(na 5 minuten).

De eerste ronde had nog maar 1 vrije looper, maar de tikker had medelijden met de getikten en deelde (na wat aarzeling) toch aan iedereen. Dit was de inleiding van de avond op het thema 7x70 maal vergeven. Het bijpassende evangelie Mt:18;21-35 hebben we met elkaar besproken, vooral gekeken welk gevoel de verschillende passages bij de jongeren opriepen.

Er volgde een gesprek over hoe ze zelf reageren op onrecht in het dagelijks leven? Of ze zelf kunnen vergeven of wraak de juiste weg vinden?

Jezus wijst ons de weg naar vergeving door tot God onze Vader te bidden en door te biechten. Uiteindelijk zullen we vergeving krijgen op de manier waarop we zelf anderen hun schuld vergeven. In het Onze Vader bidden we dat keer op keer, maar tussen zeggen en doen daar zit letterlijk en figuurlijk een hemelsbreed verschil.

We hebben afgesloten met een simpele quiz, ieder goed antwoord leverde 2 punten op, na iedere ronde werden lootjes getrokken met min en pluspunten die uitgedeeld mochten worden bijvoorbeeld uit medelijden met iemand die weinig punten had. Of juist aftrek punten om te zien of je zelf kon winnen, dit was een hilarisch eind van de avond, maar...we zijn allemaal als goede vrienden huiswaarts gegaan. Het was een mooie avond met elkaar!

Vrijdag 9 oktober is er weer een avond, wil je ook komen? Ben je tussen de 12 en de 20 bel dan 06-15286157. (Heeft u idee om als leidinggevende wat te betekenen voor deze groep, laat het dan ook weten)

Sams Kledingactie gaat door!



De kledinginzameling, die in het voorjaar gepland stond, moest ik in overleg met de betreffende stichting helaas vanwege alle corona- perikelen

afblazen. Er is nu een nieuwe datum geprikt en wel op **zaterdag 17 oktober**. U kunt dan uw kleding **tussen 10.00 uur en 12.00 uur** inleveren in de **achtertuin van de pastorie**. Deze is bereikbaar via de **Venkelstraat (tegenover nummer 20 de ingang van CBS Het Geuzenschip)**.

Graag uw kleding in dichtgebonden plastic zakken aanbieden. En let bij het aanbieden van kleding een beetje op elkaar en houd de 1,5 meter afstand in acht. Henk Lugtenburg

Leven vanuit beperkingen?

In de achter ons liggende maanden zijn wij geconfronteerd geweest met talrijke beperkende maatregelen. En nog steeds zijn bepaalde regels van kracht. Nu kunnen we ons focussen op deze beperkingen, zoals niet op vakantie kunnen, het moeten reserveren voor plaatsen in kerken, theaters, restaurants etc. Het leven zal dan mogelijk veel van zijn glans verliezen. Ik moest aan al deze dingen denken toen ik het verhaal van een goede vriend van mij hoorde. Lees en beoordeel zijn verhaal zelf maar.

Opmerkelijk beperkt

In de wereld, waarin ik functioneer val ik onder de groep “mensen met een beperking”.

Ik hoor je misschien al lachend opmerken: “Eentje maar?”

Nou, je hebt gelijk hoor:

Want ja, ik heb ADHD

En ja, ik heb een visuele beperking: maar één goed oog

En ja, ik me niet zo goed meer concentreren sinds ik in 1996 overspannen raakte

En ja, ik heb minder energie dan toen ik 20 was

En ja, psoriasis en reuma beperken me in bepaalde opzichten

En ja, ik ben daardoor WAO-er met beperkte inkomsten

En ja, door enkele andere kwalen is mijn gezondheid niet optimaal

En ja, de psychische gesteldheid van mijn vrouw beperkt mij in mijn doen en laten

Maar....één ding in mij is wel onbeperkt aanwezig: de wil om te beminnen, meteen, altijd en overal.

En dat helpt mij voortdurend om andere beperkingen elke keer te overwinnen.

En... weet je wat zo mooi is? Al mijn beperkingen belemmeren manier mij ook op een hele goede manier. Want je wilt niet weten, joh, welke minder goede wegen ik zonder hen zou zijn ingeslagen.

Dus: Lang leve mijn beperkingen!

Met dank aan mijn goede vriend, Paul,

Henk Lugtenburg

Givt: uitbreiding gebruik QR codes en GPS

Bankpas vs. minder contant geld

Doordat we steeds meer gebruik maken van een bankpas om onze aankopen te betalen, beschikken we steeds minder over contant geld. Met dit gegeven worden we als kerkgangers geconfronteerd als de collecteschaal ons wordt voorgehouden tijdens de vieringen. Als er een week van te voren een collecte voor een speciale actie wordt aangekondigd, moeten we er speciaal rekening mee houden, dat we op de daarop volgende zondag voldoende contant geld bij ons hebben.

App

In onze tijd van verdergaande digitalisering hebben er inmiddels ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het ook mogelijk is geworden om digitaal te doneren tijdens een viering. Hierdoor is een “app” beschikbaar gekomen, welke op de mobiele telefoon kan worden gedownload en waarmee heel eenvoudig toch aan de collecte kan worden deelgenomen ook al zijn we niet in kerk gedurende de huidige crisis.

Collecte

Nu we weer mogen samenkomen in onze kerk, is het mogelijk om zowel in contanten als digitaal aan de collecte mee te doen.

Het ontbreken van de opbrengsten vanuit de wekelijkse collectes tijdens de corona-crisis heeft grote gevolgen gehad voor de financiële positie van onze gemeenschap. Deze financiën hebben we hard nodig voor het beheer van onze kerk, maar ook voor de pastorale ondersteuning en de uitvoering van onze diaconale activiteiten.

Download, installatie en gebruik

Daarom willen wij voorstellen om gebruik te maken van de mogelijkheid van het digitaal collecteren zodat u ook vanuit huis kunt doneren. Om de hiervoor benodigde app te kunnen downloaden, het gebruiksklaar maken en het gebruiken tijdens de collecte, verwijzen wij u naar bijgaande presentatie “[Begeleiding gebruik Givt-app](#)” op de website.

Zender

In de collecteschaal is een zender geplaatst, zodat kan men volstaan om de mobiele telefoon alleen vlakbij de schaal te houden om de donatie te laten uitvoeren. Daarnaast kan men ook doneren en betalen via een QR code.

Dit is de algemene QR code zoals deze op de homepage van de website staat:



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Inmiddels kunt u via de website voor het volgende doneren en betalen:

- AKB. Zie hiervoor de QR code onderaan de [contactpagina](#) van de website of onderaan het [AKB formulier](#).
- misintenties. Zie hiervoor de QR code onderaan het opgave formulier op de website. De wijze waarop wij kunnen zien dat u hiermee voor de misintenties betaald heeft is via het tijdstip van aanvragen en tijdstip van ontvangst van het correcte bedrag. De betaling blijft verder anoniem. Hier is inmiddels al meerdere keren gebruik van gemaakt.
- collectes vastgesteld door de Nederlands Bisschoppenconferentie, zoals MIVA en Adventsactie. Hiervoor is een aparte pagina toegevoegd aan de website. Op het moment dat een van deze collectes gehouden wordt, zult u dat in de kerk zien.

In de kerk kunt u betalen/doneren bij:

- de deur (algemene QR code/collecte)
- de kaarsen,
- de missaaltjes,
- het St. Antoniusblok (naast Maria)
- de koffie (als er weer koffie/thee gedronken wordt).
- op momenten dat er collectes zijn zoals vastgesteld door de Nederlands Bisschoppenconferentie, zal in de kerk een QR code aanwezig zijn voor die collecte.

Sinds **8 september** kunt u ook via GPS betalen. Hiervoor selecteert u in het menu “Kies hoe je wil geven” voor Locatie (Geef op locatie). Hiervoor moet u in de kerk aanwezig zijn. In de pastorie werkt het niet.

Nadeel van de QR code voor kaarsen bij Maria en missaaltje

Het enige nadeel van het digitaal doneren/collecteren is dat het minimum bedrag op dit moment nog € 0,50 is. Dit geldt dus ook voor de kaarsen, en missaaltjes terwijl het met contant geld resp, € 0,30 en € 0,25 is. Het bisdom is (nog steeds) in gesprek met Givt om het minimum bedrag op €0,25 te zetten.

Ter nadere informatie:

1. De donaties in de rapportages zijn niet te herleiden naar de gever, waardoor de privacy gewaarborgd is. Alleen het totaalbedrag van de opbrengst van de collecte-opbrengst is zichtbaar. Dit systeem voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2. Tijdens het geven is fraude uitgesloten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van geregistreerde gebruikers en zenders. De verbindingen zijn beveiligd.
3. Er zijn geen langlopende verplichtingen met de Givt-organisatie. We kunnen op elk moment stoppen met het gebruik maken van hun faciliteiten.
4. Het is mogelijk jaarlijks een overzicht van alle collectes te maken. Omdat onze parochie een ANBI-status heeft, zijn de collectebedragen belastingaftrekbaar. Wij hopen op uw deelname.

Misintenties

Sinds de kerk weer open is, worden de misintenties ook weer in de kerk afgelezen. Het aantal opgegeven misintenties neemt langzaam weer toe, maar is nog niet op het oude niveau. Of dit door de digitalisering van de intentie-opgave komt of door het feit dat de kerk dicht was wegens de Corona/COVID-19 crisis is nog niet bekend. **Overigens: het is nog steeds mogelijk om misintenties via de parochiewacht op te geven.**

Echter, hieronder volgt een (opnieuw) een beschrijving van de mogelijkheden om misintenties op te geven en de betaling.

Opgeven

U kunt gebruik maken van familieleden of bekenden om de misintenties via de website of via email (misintenties@rkkerk-brielle.nl) op te geven. Via de email kunt u een vrije intentie opgeven, zoals bijv. 25 jarig huwelijk. Dit kan **niet** via het formulier.

Als u via de website op de link met misintenties klikt, krijgt u een formulier waarop u de intenties kunt aangeven en versturen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe u de misintenties (€ 10 per intentie) moet betalen. Als u vragen heeft, horen wij dat graag van u.

Misintenties die (telefonisch) via de parochiewacht worden opgegeven zullen via ditzelfde formulier worden verwerkt. De parochiewacht zal u hiervoor enkele vragen stellen:

- Naam en datum(s) voor de misintentie (max. 4)
- Naam opgever van de misintentie(s)
- Email adres van de aanvrager. Als u geen email adres heeft, kunt u uw contactgegevens achterlaten.
- Eventueel telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
- Wijze van betaling (zie hieronder).

Betalen van de intenties

IBAN

Bij het betalen van de misintentie(s) gaat onze voorkeur uit naar de bank via IBAN.

Bankoverschijvingskaarten

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van bankoverschijvingskaarten. Als u dit ook wilt, zorgen wij ervoor dat u alle benodigde gegevens krijgt, zoals tenaamstelling en het bankrekeningnummer. Deze gegevens staan overigens ook in het colofon van ons katern in zowel de Pieckfijn als deze Zevensprong.

Givt QR code

Zoals in het Givt-artikel aangegeven, kunt u nu ook via een QR code betalen. U vult het formulier in, zegt “ja” bij QR code, in de Givt app vult u het bedrag in (aantal intenties x € 10,00) en scant de QR code. Deze methode is inmiddels enkele keren met succes gebruikt.

Contante betaling

Het beleid van het parochiebestuur is om contante betalingen te minimaliseren. Het is vanaf 9 augustus alleen nog mogelijk om na overleg met de Beheercommissie contant te betalen. Dus als u contant wilt betalen, dan moet u dit eerst kenbaar maken bij de Beheer-Commissie. Er wordt dan afgesproken wanneer en hoe de betaling plaats zal vinden.

Mailing, Twitter en facebook

Mailing

In het Brielle-katern van de Pieckfijn staat een “advertentie” voor de Mededeling-mailing. Via deze mailing worden mededelingen verspreid die te laat komen voor de Zevensprong en Pieckfijn. U moet hierbij denken aan bijv. overlijdens. De berichten van deze mailing hebben een

link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website. Als u zich nog niet aangemeld heeft voor de “Mededeling” mailing kunt u dat doen door een email met de aanhef “Aanmelding Mededeling email” te sturen aan website@rkkerk-brielle of u meldt zich aan via onze website.

Uiteraard is op de “Mededeling” mailing onze AVG van toepassing en wordt bcc (“blind carbon copy”) ofwel “niet-openbare ontvangers” gebruikt voor de verzending.

Heeft u zich aangemeld maar nog geen Mededeling ontvangen?

Controleert u dan uw spambox en maak eventueel een email-filter om emails van website@rkkerk-brielle niet in de spambox te laten komen.

Twitter

Ook Twitter ([@rkkerkbrielle](https://twitter.com/rkkerkbrielle)) is onderdeel van onze media voor mededelingen. Hoewel het aantal volgers van onze Twitter nog niet zo hoog is, wordt het door de RK Kerk in binnen- en buitenland veel gebruikt. Ook de Paus heeft twitter: @Pontifex. Vaticaans nieuws: @VaticanNews.

facebook

Sinds de opzet van onze facebook pagina ([Rkkerk Brielle](https://www.facebook.com/RkkerkBrielle)) is gewijzigd zijn er steeds meer die ons weten te vinden, en niet alleen uit Brielle en niet alleen vanuit de katholieke gemeenschap. Uiteraard zijn wij hier blij mee. Echter, omdat alle nieuws daarop nu automatisch verspreid wordt, zijn “vrienden” niet meer nodig. Vriendschapsverzoeken worden daarom niet meer geaccepteerd. Bestaande vriendschappen blijven uiteraard bestaan!

Opmerking: de in het voorjaar gestarte Nieuwsbrief heeft een eigen redactie en heeft niets te maken met de Pieckfijn en Zevensprong.

Contactpersonen in de kerk HH. Martelaren van Gorcum

Abbenbroek	Mevr. W. Venstra	Molenstraat 18	3216 BL ☎ 662 726
Brielle	Mevr. I. Geurink	Reede 135	3232 CT ☎ 413 056
Heenvliet	Mevr. E. Dordregter	Donjonstr 30	3218 VD ☎ 664 084
Oostvoorne	VACANT		
Rockanje	Mevr. M. Wensen	Abeelstraat 6	3235 VA ☎ 402 478
Vierpolders	Mevr. M. Janse	J. Tichelerlaan 35	3237 AR ☎ 479 340
Zwartewaal	Mevr. L. Benne	Hollemarestraat 72	3238 XJ ☎ 663 707

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.